

†  
BID VOOR DE ZIELERUST  
van Mevrouw

## MARITTA DEKEGELEER

echtgenote van de Heer  
**GERARD ALLINCKX**

geboren te Ronse cp 1 augustus 1911 en  
er godvruchtig overleden op 23 januari 1985,  
gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Hoe diep gelukkig mensen zijn hoor je wel eens bij het sterven van een geliefde. Hoe kort en broos het is, wordt nog duidelijker. Alles is zo vlug voorbijgegaan.

Man, kinderen en kleinkinderen treuren, voelen zich hulpeloos Er was wederzijds zoveel genegenheid, attentievol nabij zijn.

Is dan alles opgebouwd voor niets? Neen, St-Paulus zegt het ons klaar en duidelijk: «Als wij enkel voor dit leven onze hoop hebben gevestigd, dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen». Voor kristenen wacht ons een hemels geluk, hoe moeilijk ook te doorgronden te zien, als tranen, verdriet en pijn ons nu overmeesteren. Ons geweten doet altijd weer God vermoeden die vanaf geboorte en in de dood bij ons blijft. Daarom is ook de ziekenzalving onze diepe troost en zekerheid: «God laat ons niet in de steek».

Dierbare echtgenote, wij hadden het bijna mogen vieren, 50 jaar getrouwd zijn. Nu is onze trouw voor eeuwig in God bezegeld. Gedenk mij in al'e ontmoetingen met vrienden en familie. Blijf elkan-der nabij in vreugde en in pijn.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden; wees een steun voor elkaar in het leven van elke dag. Bidt opdat God zijn liefde en goedheid tot in de dood toe, schenken mag. Hij is barmhartig, bidt met vertrouwen.

---

Rouwdienst Aelvoet, Ronse

Heer Gerard ALLINCKX,

Heer en Mevrouw José ALLINCKX-LIBBERECHT,

Heer Stefaan ALLINCKX,

Heer Yves ALLINCKX,

De families DEKEGELEER, HONDEQUIN, ALLINCKX en NAESSENS,

danken U voor de blijken van innige deelneming.