

„Tegen het vallen van de avond zei Jezus tot zijn leerlingen : Laten we naar de overkant gaan.”

Mc. IV, 35

†

AANDENKEN

aan

## de Heer Jourdaan DEKENS

echtgenoot van

### Mevrouw Bertha ANCKAERT

geboren te Ename de 13 maart 1912 en in de Heer ontslapen te Oudenaarde de 10 mei 1980, gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.

Nationaal Secretaris van het Kartel der onafhankelijke Syndicaten van België

Nationaal Secretaris van de Postbond

Ere-Voorzitter van de Postbond 3 de gewest

Ere-Voorzitter van de Postbond afdeling Oudenaarde  
Beheerder N.V. « Het huis van de Postbond »

¶ *eremerkt met verscheidene burgerlijke en militaire eretekens*

„Zoals een hert verlangt naar stromend water zo heeft mijn ziel haar hoop op U gesteld.

Nu drink ik bij mijn brood mijn zoute tranen, ik ben een banneling, ik lijd geweld.

Ik denk gedurig aan de blijde dagen toen ik met velen naar de tempel ging, onder gezang en klinkende cimbalen, in het Jordaanland der herinnering !” M. Van Vossole

Hoe broos is elk mensenleven, hoe vergankelijk de dingen van deze wereld. JOURDAAN was een joviale mens, die hield van het leven, van wat schoon en goed was en er ook dankbaar gebruik van maakte. Hij hield van de mensen. Zijn werkkring is steeds

een dienst geweest aan zijn medemensen, met wie hij graag contact had en gesprekken voerde. Hij kende gelukkige dagen met zijn echtgenote, waarvoor hij steeds vol attentie was. Hij hoopte nog lang met haar samen te zijn, maar de beproeving in zijn gezondheid is zo plots gekomen. Dat God hem nu de eeuwige rust verlene.

**Liefste Bertje**, dank voor alles wat gij voor mij hebt gedaan en betekend. Leg uw zorgen in Gods handen.

**Beste kinderen en kleinkinderen**, weest nu een steun voor moeder, in de verwachting van een eeuwig wederzien.

**Beste familie, vrienden, en gij allen**, met wie ik mocht samenwerken, vaart wel en moge uw vroom gebed voor mij een aanbeveling zijn bij God.

*Mijn Jezus, barmhartigheid !*

---

Mevrouw Bertha ANCKAERT, zijn echtgenote ;  
Heer en Mevrouw Jan-Baptiste VAN PARIJS-  
COUSSEMENT, kinderen en kleinkinderen,  
Heer en Mevr. Nazaire VAN PARIJS-SCHEPENS  
en kind,  
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen ;  
De families DEKENS, BOTTELDOOREN,  
ANCKAERT, WANDELS en VAN PARIJS,

danken U van harte voor de blijken  
van genegenheid.

NAMIS op zaterdag 31 mei 1980, te 7 uur.

---

Ename - Drukk. Vander Stuyft