



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Marie DE KENS

echtgenote van de Heer

Henri VAN DE VELDE,

geboren te Nederzalm op 2 oktober 1905 en
godvruchtig overleden te Brakel

op 17 december 1974,

voorzien van de HH. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.

Ik ben de verrijzenis en het leven, zegt de Heer, wie in Mij gelooft ook al is hij gestorven, zal leven; wie leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.

God heeft onze dierbare overledene op een onverwacht ogenblik geroepen. Daardoor zijn wij enigszins geschrokken, doch vol vertrouwen durven wij tot God bidden dat Hij haar het loon der rechtvaardigen zou schenken en zich ontfermen zou over haar tekorten en fouten.

Onze dierbare overledene was een goede, opgeruimde vrouw, vol zorgzaamheid voor haar geliefden. De wederwaardigheden van het leven heeft zij moedig gedragen, betrouwend op God dat alles een waarde heeft voor de Vader in de hemel die voor ons zorgt en ons oneindig liefheeft.

Dierbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en familie, plots ben ik van U heengegaan om daar te gaan waar God ons allen wacht. Ik dank u voor alles wat gij voor mij hebt gedaan. Denkt nu nog af en toe eens aan mij in een vroom gebed.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families DEKENS, VAN DE VELDE,
DE WAEGENAERE, SPITAELS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Drukk. De Ruyver, Brakel - Tel. 42 34 70