

"God gaf, God nam.

De Naam des Heren zij gezegend."



Dit weze een vroom aandenken aan

M E V R O U W

MARIETTE DE KELVER

echtgenote van de Heer

GUSTAAF DE LAUW,

geboren te Overboelare op 6 december
1928 en plotseling overleden te Geraards-
bergen op 26 mei 1982.



De families DE KELVER,

DE LAUW,

LABIE,

DE VLAEMINCK

*danken U voor uw aanwe-
zigheid en uw vroom gebed.*

Hoe hard en pijnlijk het ook is te moeten scheiden van een dierbare, toch weten wij dat dit geen ramp is, maar de noodzakelijke aanzet van een nieuwe bestemming voor elke mens.

Zo heeft onze dierbare in alle eenvoud van geloof en toewijding haar leven ingezet voor de haren, om het nu toe te vertrouwen aan de Heer. Bij Hem zal zij dan ook de beloning vinden die niemand anders geven kan.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinzoon, beste familie, ik verlaat U niet helemaal, doch blijf met U op een andere wijze. Ik dank U voor al wat gij voor mij betekend hebt. Gij waart mijn fierheid en mijn geluk in al mijn werken en zwoegen. Door uw geloof en gebed blijven wij eeuwig verenigd in Gods liefde.

Bewerk verder elkaars geluk in goedheid, zachtheid en geduld, zo zult gij best bewaren waarvoor ik mijn leven heb ingezet met Gods genade.

Danken en loven wij de Heer in eeuwigheid.

dr. de nayer - moerbeke - (054) 41 28 66