

OM DANKBAAR TE GEDENKEN

†

DE HEER

Albert, Cesar
DE KERPEL

echtgenoot van mevrouw
Julia VAN HAUDENHUYSE

Hij werd geboren te Erembodegem
op 1 september 1910 en is te Aalst
ten Here gegaan op 24 augustus 1934,
gesterkt door het sacrament der
zieken en de Pauselijke zegen.

Stichter N.V. Resocub en Dekaply
Vereerd met de Gouden Medaille der
Orde van Leopold
Ridder in de Orde van Leopold

Hij was, eenvoudig weg,
bij ons een mens
om van te houden.
Met schrandere geest,
het hart groot open
wist hij dat zaken doen
heel zakelijk moet gebeuren
en kende hij
van goede werken
veel.

Hij dirigeerde graag,
hij liet zijn vrienden zingen
en zocht heel teer
de arm van haar
die hem in al zijn werken
heeft gedragen.
Zijn volk heeft hij gediend
in eigen huis en stam,
in eigen dorp en land,
oprecht, met diepe trouw.

U, Heer, bedanken wij
voor zo een echtgenoot
en vader, voor zo een vriend.
Hij blijft, nu hij is heengegaan,
eenvoudig weg bij ons
de mens
om van te houden.

De families :

DE KERPEL, VAN HAUDENHUYSE,
GHIJSELS en SEDEYN,

bedanken allen die in hun bidden of
op een andere manier voor hem een
troost waren door hun blijken van
genegenheid en medeleven.

Druk. Daelman

Begrav. Verbeiren

