



liefdevolle gedachtenis aan

MEVROUW

Lydie Julie Paula DE KESEL

echtgenote van

de Heer Louis KIEBOOMS

Zij werd geboren in Adegem

op 28 september 1907 en overleed

in het Medisch Instituut Sint-Augustinus

te Antwerpen-Wilrijk op 3 januari 1992,

gesterkt door het sacrament van de zieken.

«Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht of nood, vervolging, honger, naaktheid, levensgevaar of het zwaard? Maar over dat alles zegevieren wij glansrijk, dank zij Hem die ons heeft liefgehad.»  
(Rom. 8, 37-38)

Dankbaar gedenken wij wie «ons moeder» is geweest.

Vol liefde was zij voor bompas, samen met hem sterk, in het geloof, het dagelijks gebed en het werk.

Slechts uitzonderlijk werden de Heilige Mis en het rozenhoedje overgeslagen. Altijd, doorheen een druk leven voor gezin en gemeenschap, werden Jezus en Maria plaats en tijd toebedeeld.

Met de kinderen, in vreugde ontvangen, werd de scheiding van bompas tijdens de vijf oorlogsjaren volgehouden, mede gesteund door tante Mit, de familie De Kesel alsook door de fraters.

Groot was haar dank voor de Heer, toen bompas haar voor een tweede maal werd geschonken.

«Ons moeder» smeedde het gezin aaneen. Samen werden triomfen gevierd, beproevingen aanvaard, tegenslagen verwerkt.

Haar kinderen en talrijke klein- en achterkleinkinderen, elk persoonlijk gevolgd en aangemoedigd, waren haar grootste trots.

Machteloos in haar laatste handicap, bleef zij bezorgd en steeds op zoek naar het beste voor elk van hen.

Omringd door de goede zorgen van de eigen en aangetrouwde kinderen en van de kleinkinderen samen met Josée, haar dagelijkse hulp, was het voor haar een grote voldoening aan de zijde van bompas tot op het laatste thuis te kunnen blijven.

Nu is zij stil van ons heengegaan naar waar haar rusteloos hart de vervulling van haar zoeken zal vinden, «want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade zonder grenzen.»

De familie dankt U voor Uw troostende bliken van deelneming en gebed.