

Die den Heer vreest zal op zijn sterfbed troost vinden en op den dag zijner dood gezegend worden.
Eccl. I.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

IRMA DE KETEL

echtgenootte van

Mijnheer EMIEL LAMBERT

geboren te Elseghem, den 17 April 1885 en godvruchtig overleden, te Deinze, den 3 September 1944, versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Zij was lid van den bond van het H. Hart.

Zij was een goede zachte echtgenootte en moeder. Altijd vriendelijk vol toewijding en zelfvergeven betrachtede zij het geluk van hare dierbaren. Hun geluk of tegenspoed was het hare.

Zij beminde alle rechtschapene menschen en deed hun het goede wanneer de gelegenheid zich aanbood, daarom telde zij talrijke vrienden die haar prezen om hare goedheid.

Zij was een kristelijke moeder en beminde God alle dagen van haar leven. Het kruiske droeg zij met gelatenheid.

Langen tijd heeft de ziekte haar beproefd en de pijnlijke scheiding door de oorlogsomstandigheden vereischt, verhaasten den loop van een jaren lange kwaal. Met onderwerping aan Gods H. Wil heeft zij alles geofferd. Groot zal haar verdienste wezen.

Duurbare Echtgenoot, beminde Zoon en Familie, we leefden voor elkanders geluk, God liet deze pijnlijke scheiding toe. Zijn H. Wil geschiedde ! Maar onze liefde is sterker dan de dood, daarom vergeet me niet in uwe vurige gebeden. Van uit den hemel daar waak ik over u allen.

Zoet Hart van Maria. wees mijn zaligheid.

(300 d. afl.)

R. I. P.

DIËP GETROFFEN DOOR DE BIJKEN VAN INNIGE EN
KRISTELIJKE DEELNEMING DANKEN U VAN HARTE.

Mijnheer Emiel LAMBERT,
Mijnheer René LAMBERT,
De Familie DE KETEL,
De Familie LAMBERT,
De Familie DE PREESTER,