

Leven is weven
en sterven is aan God
zijn stuk afgeven.



Zo is in de rust en de vrede van de Heer
binnengeleid :
MEVROUW

BERTHA DE KETELAERE

echtgenote van de heer

RAYMOND VERHELLE

geboren te Nevele op 4 augustus 1904
en zachtjes opgenomen in het eeuwig paradijs
te Aarsele op 14 december 1970,
na gedurende haar ziekte gesterkt geweest te zijn
met de heilige sacramenten.

Rondom het sterfbed van zulk een goede vrouw
kunnen wij heel rustig zijn. Al is er diep verdriet
in ons hart om het vroegtijdig heengaan van
deze geliefde moeder, er is ook milde dankbaarheid
voor haar gevuld en vruchtbaar leven. Dit
schone leven, een teken van Gods goedheid onder
ons, zullen wij blijven gedenken in wijdings-
volle herinnering.

Zij was een vrouw van waarde. Diep kristelijk en
werkzaam wist zij een prachtig gezin uit te bouwen
om aldus de medewerkster te worden van Gods
heerlijke schepping. Nu rust zij voor altijd
bij de Heer, een ontmoeting die geen einde zal
kennen.

Haar lichaam zullen wij toevertrouwen aan de
aarde in de handen van de levende God, maar
haar geest, een geest van toewijding en goed-
heid, zullen wij bewaren als een vroom aanden-
ken.

Mogen onze gebeden haar vergezellen.
Duurbaren: dank om alles wat u voor mij hebt
gedaan vooral wanneer het uur ven scheiden was
aangebroken, moge de almachtige God u het hon-
derdvoudig terug geven.

Niemand leeft voor zich zelf

Niemand sterft voor zich zelf.

Wij leven en sterven voor God de Heer

Aan Hem behoren wij toe.

De Families De Ketelaere, Verhelle,
Tuytschaever en Claeys,
danken U om uw gebeden
en blijken van deelneming.

Druk. D. Lambert - Aarsele