



Haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij.  
De stille aandacht van de daagse dingen  
die door haar hoofd en haar handen gingen  
en alles wat zij was voor U en mij.

Oo... die lieve vrouw van Lourdes !!

MEVROUW

**Lucrèce DE KETELAERE**

**Echtgenote van  
de Heer Raoul VERSTRAETE**

geboren te Nevele op 27 april 1935  
godvruchtig overleden te Gent  
op 27 augustus 1993

Vandaag nemen wij met grote droefheid afscheid van Lucrèce, die ons zo plots en veel te vroeg ontnomen is. Wij staan er woordloos bij en er komen duizend en één herinneringen op aan haar; voor wie het leven is geweest: zich te geven. Op de eerste plaats heeft zij zich tenvolte gegeven aan haar echtgenoot en kinderen. Niets was haar teveel als het ging om hun geluk. Als een goede moeder heeft zij dagelijks en gewerkt en gezorgd om van haar huis een thuis te maken en heeft zij ook in stilte en moedig de pijn en de tegenslagen van het leven gedragen. 25 jaar heeft zij haar beste krachten gegeven aan de winkel die zij heeft uitgebaat. Haar zorg om een goede bediening van haar cliënteel ging er samen met een zorgzame aandacht om hun wel en wee. Zij kon luisteren naar mensen, mee-leven met mensen, hen bemoedigen en troosten.

Nadien heeft zij samen met haar echtgenoot gewerkt en geleefd voor de duivensport, zij was de stille kracht achter het scherm. Wie zal ooit zeggen hoeveel mensen zij in haar huis ontvangen heeft. Van heinde en ver kwamen ze op bezoek en was zij zo gekend en geliefd om haar gastvrijheid. Zij nam nooit vakantie en was zelden afwezig; haar ganse leven stond zij ter beschikking van mensen... in alle momenten van het leven.

Lucrèce werd in haar leven vroeg getekend door ziekte en lijden. Door haar optimisme echter en door de zorg om haar persoon kon zij de trekken van de pijn en de lasten van het ziek-zijn heel goed verbergen. Niemand zag of wist van haar hoe zwaar het ziek-zijn soms doorwoog.

Lucrèce was ook een diep gelovige vrouw. Dat geloof gaf haar de kracht om te leven, in liefde voor haar echtgenoot en kinderen. Een bijzondere voorkeur liefde had zij voor haar enig kleinkind Carmen. Tussen Carmen en Oma bestond er een diepe en intense band van liefde.

Lucrèce, uw afscheid doet ons pijn.

Maar dat verdriet wordt telkens doorkruist met blijde gevoelens, telkens wij aan U denken, telkens wij de mooie herinneringen ophalen aan wat gij voor ons hebt gedaan... en dat doet ons zeggen: dank u wel om uw leven, om uw glimlach, om uw liefde !

Heer onze God, wij bidden U :

Schenk aan onze geliefde nu de hemelse vreugde  
en geef ons iets van haar optimisme en geloof  
om nu verder te leven zoals zij :  
in liefde voor God en voor elkaar.

O.L. Vrouw van Lourdes,  
bid voor ons.

De families DE KETELAERE, VERSTRAETE, VAN HAL en  
BAELE danken u voor uw blijken  
van deelneming.

Begrafnissen en Crematies Huis Cornelis - St-Amandsberg - 09/251.14.31

