

Wij zullen voor altijd samenzijn bij de Heer.



GEDENK IN UW GEBEDEN

DE HEER

**Armand, Isidoor  
DE KEUKELAERE**

**echtgenoot van Mevrouw  
CLARISSE VAN MELKEBEKE**

geboren te Dikkelvenne, op 11 november 1907,  
en godvruchtig overleden te Zottegem in de  
Kliniek Dr. Goffaerts, op 18 december 1971,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der Zieken  
en de Pauselijke Zegen.

---

« Gij neemt het leven, God, niet van ons af,  
Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op uw  
woord, en als ons aardse huis, ons lichaam  
afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats  
voor ons bereid in uw huis om daar voorgoed  
te wonen. »  
(Pref. Mis Ovarl.)

Stil en eenvoudig is het leven geweest van  
deze man. In grenzeloze toewijding en werk-  
zaamheid wist hij zichzelf te vergeten om en-  
kel te denken aan zijn gezin. Vrouw en kin-  
deren gelukkig te maken was zijn enige be-  
trachting en zijn grootste vreugde. Daarvoor  
was hem dan ook niets te lastig of te zwaar.

Naast wijs beleid bezat hij een onverstoorbare  
goedheid, en ware dienstvaardigheid voor de

zijnen en voor allen die met hem samenwerk-  
ten of samenleefden. Gezellig en openhartig  
nam hij deel aan de vreugden, maar beheerst  
en gewetensvol ging hij zijn weg in eer en  
deugd. Ziekte en beproeving werden ook zijn  
deel. In onderwerping aan Gods Wil heeft hij  
alles met voorbeeldig geduld aanvaard en  
gedragen. En wanneer noch de wetenschap,  
noch de goede verzorging hem de gezondheid  
konden weergeven, die zijn geliefden hem zo  
vurig toewensten, heeft hij betrouwvol «Ja Va-  
der» gezegd en is hij opgegaan naar de  
eeuwige vreugde van Gods Vaderhuis.

Beminde echtgenote, beste kinderen en  
kleinkinderen, ik ben u allen zeer dankbaar  
voor de troost en de genegenheid die ik van  
u mocht ondervinden. Bewaart de band die  
ons in zorg en kommer heeft verbonden. God  
zegene en beware u. In vroom gebed en we-  
derzijdse verstandhouding zult gij mijn herin-  
nering levendig houden totdat wij weer eens  
samen zullen zijn in de zalige eeuwigheid.

Beste familieleden en vrienden bidt voor  
mij.

Hij ruste in Gods vrede.

---

De families DE KEUKELAERE, VAN MELKE-  
BEKE, VAN DE CAUTER en DE MESURE  
**danken voor uw gebed en blijken van  
deelneming.**

---

druk. herfra - brakel