

«De H. Geest zal U leren, alles wat Ik U gezegd heb.»
(H. Schrift)

†
GEDENK IN UW GEBEDEN

de ziel van Zeer Eerwaarde Heer

PETRUS DE KEUKELAERE

PASTOOR TE KERKSKEN

zoon van wijlen

ROMAIN en DELFINE VAN BREMPT

geboren te Oostakker op 14 november 1910 en schielijk overleden te Kerkksen op 9 mei 1967, gesterkt door de H.H. Sakramenten «in extremis» en de Pauselijke Zegen.

Hij werd priester gewijd te Gent op 25 juni 1935 en was achtereenvolgens onderpastoor te Kieldrecht, te Waarschoot en te St Niklaas en pastoor te Smetlede en te Kerkksen.

«Ik ben de goede Herder... Ik ken mijn schapen en zij kennen mij... nog andere schapen heb ik en zij zullen naar mijn stem luisteren... En ik geef mijn leven voor mijn schapen!» (Joa. 10)

In het leven van deze goede priester werd dit schriftwoord ten volle verstaan en beleefd! Na zijn eerste zorg voor het huis van God, was hij uiterst bekommerd met de opvoeding der jeugd en zeer begaan met de bloei van parochiale en sociale werken. Onderscheid maken, omwille van naam of stand, kende hij niet! Voor goede als min goede schapen, was hij altijd de waakzame en bezorgde herder! Voor de verschillende functies, die hem gelijk waar ook werden toegewezen, was zijn inzet volledig en rusteloos, met heel zijn hart en met al zijn krachten zette hij zich aan zijn edele priesterzaak.

Zo heeft de last van ieder werk, de zorg bij groter verantwoordelijkheid en de drang van zijn actief temperament, zijn hart verzwakt, te vroeg ondermijnd en wellicht zijn onvoorziene dood verhaast. Voor alles wat hij als goede herder deed, zal zijn naam overal een zegen blijven bij God en de mensen!

Zo wij zijn schoon priesterleven goed verstaan en het kruis en de smart van zijn zo vroeg en plots heengaan onderworpen dragen, geeft het nog meer eer en glorie aan God, voor wie hij zich immer totaal heeft geofferd en schenkt het ook troost in het geloof van een blij terugzien.

Mijn beste broers, zusters en familieleden, dierbare parochianen bij wie ik zo gelukkig was, confraters en vrienden, mijn trouwe huishoudster, van nu af zal ik zelf onbezorgd, zorgen voor U, blijft ook gij mij in uw gebeden indachtig.

De families **DE KEUKELAERE**
en **VAN BREMPT**

danken U van harte,
voor uw bliken van deelneming,
uw kristelijk medevoelen en gebed.

Drukk. G. Lauwereys, Kerkksen