

« Zij die anderen hebben opgeleid, zullen schitteren als sterren aan de hemel ».



**Tot vroom aandenken aan  
de Heer**

**JOZEF DE KEUKELEERE**

**echtgenoot van Mevrouw Bertha Coppens**  
geboren te Zottegem op 1 mei 1897 en er  
godvruchtig overleden op 15 januari 1976,  
gesterkt door het sacrament der zieken.  
Ere-Schoolhoofd - Grotenberge.

Een goed en edel mens is uit ons midden weggegaan. Een leider, die voorging op het rechte pad naar God. Een vader voor wie zijn huisgezin het eerste was, die voor zijn kinderen alles deed en geen moeite spaarde als het ging om hun vorming en hun vooruitgang. Hij toonde door zijn voorbeeld hoe het moest om als een schoon mens, echt kristelijk te leven.

Een opvoeder was hij, die met hart en ziel de jeugd wist op te leiden in kennis en deugd. Achtendertig jaar stond hij in het onderwijs waarvan hij drieëndertig jaar de taak van schoolhoofd met toewijding en plichtbesef heeft waargenomen.

Begunstigd met rijke gaven leidde hij met wijsheid de kinderen op, deed hij zijn leerlingen het goede beoefenen en de kristelijke deugden waarden en beminnen. Voor zijn collega's was hij steeds een wijze raadsman en ware vriend.

Dit alles weldoet uit de bron van zijn

diep geloof. De zalig-sprekingen van het Evangelie waren in hem levend geworden :  
« Zalig de armen van geest, de zachtmoedigen, de barmhartigen, zij die vrede brengen, (Matth. 5, 3-9).

Lieve echtgenote, wij hebben samen een schoon en gelukkig leven gehad. God alleen weet hoeveel wij hielden van Hem en van elkaar. Ik dank U voor al wat ge in die jaren voor mij deedt en bid voor U om sterkte in de Hemel.

Beste kinderen en kleinkinderen, gij zijt altijd mijn grote vreugde en trots geweest. Ik dank U voor zoveel genegenheid en aanhankelijkheid. Ik vertrouw U moeder toe. Weest haar steun en troost alsook haar vreugde. Ik zegen U en bidt voor mij.

Dierbare familie en mijn vele goede vrienden, wees mijn ziel indachtig in uw gebeden.  
Hij ruste in vrede !



Mevrouw Jozef De Keukeleere-Coppens;  
zijn echtgenote.

De Heer en Mevrouw Fernand De Keukeleere-La Barthe en kinderen Ivan, Ria en Christ'le;

De Heer en Mevrouw Jean Van Den Noortgaete-De Keukeleere en kinderen François, Thérèse en Christine;

zijn kinderen en kleinkinderen.  
De families De\* Keukeleere - Leurs - Coppens - De Croo,

**danken U voor de gebeden en  
deelneming in hun diepe rouw.**