

†  
Bid voor de ziel van Mevrouw

**Marie-Justine  
DE KEUKELEIRE**

weduwe van Mijnheer

**CHARLES-LOUIS MORNIE**

Geboren te Nederename op 27 maart 1877 en er  
godvruchtig overleden op 12 januari 1964.

Voorzien van al de Rechten van  
Onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.

Het heeft de Heer behaagd haar door vele  
kwellingen en beproevingen te heiligen. Haar  
ellenden zijn langdurig geweest en zonder hoop  
op genezing, doch volmaakt onderworpen aan  
God, onderstond zij haar lijden met gelatenheid.

Zacht en kalm gelouterd door geduldig lijden,  
omringd door liefdevolle zorgen, waren haar  
laatste levensdagen troostvol en stichtend.

Mocht God haar toelaten in zijn Heiligdom, is  
thans onze bede in dankbaarheid.

Mijn duurzame kinderen, kleinkinderen en  
achterkleinkinderen, het uur van afscheid is ge-  
komen, hebt dank voor uw genegenheid en  
liefdevolle zorgen, gij bijzonder, mijn liefste  
dochter Elica, voor wie nooit iets te veel was.  
Ik heb goed geleefd en sterf gerust; ik verlaat  
een wereld vol ellende voor een beter leven  
waar wij eens eeuwig zullen verenigd en geluk-  
kig zijn.

Houdt U kristelijk, blijft mijn nagedachtenis  
rouw bewaren en mijn voorbeelden navolgen.  
Weest mij indachtig in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.  
(300 d. afl.)

---

Jacques Ghevaert, Nederename

Mijnheer en Mevrouw Robert MORNIE-EECKHOUT, kinderen en  
kleinkind;

Mijnheer en Mevrouw Gilbert MORNIE-DE NUTTE;

Mijnheer en Mevrouw Gerard VAN DIJCKE-MORNIE, kinderen en  
kleinkind;

Mijnheer en Mevrouw Albert MORNIE-VAN DIJCKE en kind;

De familiën DE KEUKELEIRE, MORNIE, ALBRECHT, PIJCKE;

danken U van harte voor de blijken van  
deelneming en gebeden.