

Heden zult gij weten dat de Heer zal komen
en ons verlossen, en morgen zult gij zijn heer-
lijkheid aanschouwen. (Exodi - 16 - 6/7).



Dit blijvend aandenken weze een uitnodiging
tot een vroom gebed voor de zielerust van
de Heer

Amand, Adolf DE KEYSER

echtgenoot van Mevrouw

Alida VAN HAMME

geboren te Kwaremont, op 10 mei 1890 en er
godvruchtig overleden, op 21 december 1965,
gesterkt door de troostmiddelen onzer Moeder
de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Eenvoudig en schoon was zijn aardse leven.
Veel van zijn dagen waren met zorgen en be-
proeving gevuld. Doch, vreugde en smarten wist
hij stil en gelaten te aanvaarden, in alles zag hij
Godswil en om alles was hij God dankbaar. Die
kracht putte hij uit zijn diepe geloofsovertuiging.
Zijn ziekte droeg hij kalm, geduldig en moedig
als een onvergetelijk voorbeeld voor velen.

Lieve echtgenote, lange jaren droegen we
samen wel en wee, heb dank voor uwe toe-
wijding en zorgen.

Bemindde kinderen, kleinkinderen en familie,
vader is Kerstmis gaan vieren in de Hemel van-
waar hij over U allen blijft waken. Bemint
moeder en elkaar; weest goed voor allen. Uwe

gebeden en godvruchtige levenswandel zullen
ons voortaan verenigen in de Heer. Mijn beste
dank gaat ook naar de E.E. Zusters van het
Wit-Gele Kruis.

H. Amandus, patroon der parochie, bid voor
hem

Mw Amand DE KEYSER-VAN HAMME ;
Hr en Mw Fernand DE KEYSER-LANGIE en
hun kinderen ;
Hr en Mw Lucien DE KEYSER -VANDER-
EECKEN en hun kinderen ;
Hr en Mw Marcel DE KEYSER-MEEUWS ;
Hr en Mw Georges DE WOLF-DE KEYSER
en hun kinderen ;
De familiën DE KEYSER, GEENENS, VAN
HAMME en BUYSSSENS,

danken U van harte voor de
blijken van deelneming en
gebed.

Drukk. Dubar