

Als je weent om het verlies van de zon,  
kan je door je tranen  
de sterren niet meer zien. (TAGORE)



VROOM AANDENKEN AAN DE HEER

## **BRIX DE KEYSER**

echtgenoot van Mevrouw

## **LIANE DEMETS**

**Lid van de Onderlinge Bedrijfs­hulp, Kluisbergen**  
**Lid van de Landelijke Gilde**

geboren te Kwaremont op 8 oktober 1928  
en er overleden op 8 januari 1984,  
gesterkt door de laatste H. Sakramenten

Vader was in de open natuur in zijn element.  
Stil genieten van groen en bloemen, van bomen  
en dieren, van dat stukje geschapen natuur dat  
daar bij hem voor 't grijpen lag. Wie met hen  
omgaat als met vrienden en hen beluistert,  
hoort in eigen hart het lied van het leven, de  
harteklop van heel de schepping. Dit alles doet  
een mens stil worden en leert hem kijken  
naar de ziel van alle dingen : GOD.

Aan zijn kinderen heeft hij doorgegeven wat  
hij zelf thuis had gezien en geleerd : oprecht­  
heid en eenvoud, werklust, dienstvaardigheid  
en stiptheid. Bovenal sierde hem zijn inzet en  
zorg voor zijn gezin. Toen zijn kinderen, naar  
eigen aanleg, hun weg hadden gevonden, volgde  
hij hen met bemoedigende belangstelling en  
met rechtmatige fierheid. Hun ondernemings­  
geest schonk hem veel voldoening en vreugde.

Zijn kleinkinderen, waarmee hij zo graag stoei­  
de, zijn in goede handen. God zij daarvoor  
dank ! Samen met zijn lieve echtgenote ston­  
den zij sterk, zij aan zij. In lief en leed heb­  
ben zij alles samen bewerkt en verwerkt, in  
volle geloof en met veel hoop.

Spontaan steekt hij dan zijn handen uit naar  
medemensen, naar handen van vriendschap en  
steun. Die had hij, heel dichtbij, wat verder  
en overal. Tot de Grote God zelf hem Zijn  
trouwe hand heeft gereikt, onzichtbaar stil, zo  
plots... midden in de nacht...

Ik dank allen, met wien ik heb mogen leven,  
beste familie en goede vrienden. Dank voor uw  
welgemeende genegenheid.

Heer, wij danken U om vaders voorbeeld in  
ons leven.

Wij bidden U, zet zijn werk in ons verder  
opdat hij eens moge oogsten wat hij zo vaak  
heeft gezaaid.

Liane DEMETS,

Paul en Brigitte VAN HOOLAND - DE KEYSER,  
Luc en Anne DE KEYSER - TERNOOT,

Robbrecht VAN HOOLAND,  
Lieve DE KEYSER,  
Bart DE KEYSER,

De families DE KEYSER, VAN DEN ABEELE,  
DEMETS en MESPREUVE,

danken U van harte voor de blijken  
van deelneming en gebed.

---

Rouwdienst Aelvoet, Ronse