

Mijn Jezus, barmhartigheid !



**Bid voor de ziel**

van Mevrouw

**CELINA MARIE DE KEYSER**

echtgenote van Mijnheer

**FRANÇOIS DE PREESTER**

geboren te Kwaremont d n 14 Maart 1884

en er godvruchtig in den Heer ontslapen.

voorzien van de troostmiddelen van de H. Kerk,

den 15 Januari 1949.

De afgestorvene was Bestuurslid van de plaatselijke  
Boerinnengilde en lid van de Confrerie van de H. Barbara.

De roem van een moeder is haar gezin ; de hoop van  
een moeder is haar kroost. Het is haar eer, haar leven,  
haar vreugde, het is haar bekommernis dag in dag uit. Voor  
hen breekt zij het brood van haar liefde, de rijkdom van  
haar hart en gemoed. Aan man en kinderen deelt zij als  
rozen, haar medevoelen in elke pijn, haar begijpen van elk  
verzwegen verdriet, haar woord, haar raad, haar stille beleving.

Zoo is een christene moeder, één geven, één delen, één  
goedheid.

En komt dan het einde dan is haar stille gelatenheid en  
onderwerping de voltooiing : haar gave aan God.

Haar sterven is een lofzang aan den Schepper : Laat nu  
uw dienares gaan, o Heer, in vrede, lijk zij het gezegd  
hebt, want mijn ogen hebben uw heil aanschouwd. Uw  
geloof was het licht op mijn wegen en uw leer was me  
een gids door het leven.

Teerbemide echtgenoot, en gij al mijne kinderen, draagt  
waardig de beproefing van mijn afscheid. Draagt het leven  
door het geloof dat wij samen beleeden en beleefden, dat is mijn  
innigste troost, dat is de hoop op een vreugdevol wederzien,  
en dat verzekert me tevens uw vurigste gebeden.

.....  
Drukk. Massez-Mauroit, Ronse.

Mijnheer François De Preester;

Mijnheer en Mevrouw Roger Van den Dorpe-De Preester;

Mijnheer Marc De Preester;

Mijnheer Irénée De Preester;

Mijnheer Frans De Preester;

Mijnheer Joël De Preester;

Meijster Palmyre De Preester,

Bedanken U voor uwe gebeden  
en blijken van deelneming.