

" Wees mij genadig God, wees mij genadig,
bij U zoek ik mijn heil ".



Uw gebed wordt gevraagd voor de
zielerust van mevrouw

CLEMENTINE DE KEYSER

echtgenote van de heer

EMIEL LEMAGIE

geboren te St. Martens-Lierde de 18 december
1891 en godvruchtig overleden in het stedelijk
ziekenhuis te Geraardsbergen de 17 januari 1978,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Voor Clementine en haar echtgenoot was het een
gelukkige dag toen zij, 2 jaar geleden, hun
diamantenhuwelijksjubileum mochten vieren. Nu
echter is zij niet meer. En toch, niettegenstaande
haar hoge ouderdom is haar heengaan voor velen
als een verrassing en vrij onverwacht gekomen.

Wij danken u, Heer, omdat onze goede moeder
zolang bij ons is mogen blijven. In stille een-
voud maar met grote blijmoedigheid en een
sterk optimisme, heeft zij zich, zelfs in moeilijke
tijden, totaal gegeven aan het welzijn van haar
mooi gezin waarvan zij zoveel hield en waar-

over ze zo graag sprak. Bij haar geburen was zij
gekend als een kleine maar moedige en kranige
vrouw die door haar vriendelijkheid de gene-
genheid van velen heeft gewonnen. Met haar
ziekelijke echtgenoot genoot zij in haar eenvou-
dig en net woonhuis een gelukkige oude dag.
In vrede en vriendschap met haar Schepper is
zij nu rustig de eeuwigheid binnengegaan.

Moeder, wij, uw kinderen, danken u voor het
vele goede dat gij ons hebt voorgeleerd. Moge
de Heer voor u een barmhartige Vader wezen.
Hij schenke u de eeuwig rust en tot weerziens
bij Hem.

De families LEMAGIE, DE KEYSER,
LABIAU en VAN WIELENDALE

danken U voor uw gebed en
blijken van deelneming
hen betoond in hun rouw.

Uitg. Miserez, Deftinge