

O groot geheim van de dood. Hoe klaar toont gij aan de mens zijn nietigheid in dit kortstondig leven. ( H. Lig. )



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**Hortense DEKEYSER**

Echtgenote van Mijnheer

**Raymond WIJNANT**

( Vermist in ballingschap - Oorlog 1940-45 )

Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.

geboren te Winksele-Delle, de 3 December 1913. en zacht in de Heer ontslapen te Denderlesuw de 21 Augustus 1955, gesterkt door de Troostmidelen onzer Moeder de H. Kerk.

Heer, de beproeving die Gij dit gezin overstuurt is hard. Na jarenlange en voortdurende onzekerheid over het lot van vader, wordt nu ook moeder plots weggerukt.

Met volle onderwerping echter buigen wij het hoofd en zeggen : « Uw heilige Wil geschiede ». Van uit de hemel kan een moeder nog waken over haar kinderen en de goddelijke voorzienigheid zal zich met liefde neerbuigen over zo een beproefd gezin.

Voor uw gelovigen o Heer, wordt het leven niet weggenomen, maar veranderd in een beter en eeuwig bestaan: de hemelse zaligheid. ( Lit. overl. )

Mijn dierbare kinderen, op het ogenblik dat ik er voor U het meest nodig was, roept O. L. Heer mij tot zich : Volgt mijn christen voorbeeld, bidt voor uw vader en moeder en stelt U onder de bescherming van O. L. Vrouw, Moeder der bedrukten. En gij allen, ouders en familieleden, draagt zorg voor mijn kinderen en bidt voor mij. Tot weerziens in de hemel.

H. Hart van Jezus, op U vertrouwd ik ! ( 300 d. afl. )

Mejuffer Emma WIJNANT,

Mejuffer Hermine WIJNANT,

Mijnheer en Mevrouw Herman DEKEYSER-VERHOEVEN,

Mijnheer en Mevrouw Maurice DEKEYSER-DE PETER

en kinderen Huguette en Frank,

Mevrouw Weduwe Medard WIJNANT-COBBAERT, haar broer, schoonzuster, nicht en neef, haar schoonmoeder,

De familiën DEKEYSER, WIJNANT, VERHOEVEN en COBBAERT,

haar kinderen,  
haar ouders,

danken U van harte voor uw gebeden en betuigde deelname.

Drukk. Van den Brempt, Erembodegem-Terjoden