

„Vader, het uur is gekomen,
verheerlijk uw Zoon, opdat
uw Zoon U verheerlijkje.” Jo.17,1

BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

MAURICE DEKEYSER

echtgenoot van Mevrouw

Valentine SEGERS

geboren te Ronse, op 9 november 1890
en er godvruchtig overleden, op 26 februari 1976,
voorzien van de H. Sakramenten.

„Heer, God, dank U om het leven van onze dierbare,
dank U om het vele heerlijke en goede in zijn bestaan.
Wij bidden U, dat hij, levend bij U,
mag waken over ons, dat hij onze voorspreker mag zijn
en onze namen in herinnering mag brengen,
zoals Jezus Christus doet, een mens naast U
in al uw heerlijkheid delen mag
Geef hem, Uw vrede Heer, Uw geluk en vreugde.”

Merci Seigneur, pour toute une vie,
la vie de notre cher défunt.
Toi qui es l'Amour
que peux-Tu nous donner ?
Sinon tout, sinon toi-même ?
Ton Esprit-Saint qui répand en nous
pleine mesure de charité.
Seigneur, accueille avec bonté et tendresse,
notre bien-aimé, donne-lui ta paix

*Madame Maurice DEKEYSER, née Valentine
SEGERS, son épouse ;
Madame Eugène VANDERGHEYNST, née
Lydie DEKEYSER, sa fille ;
Les familles DEKEYSER, CARLIER,
SEGERS et MAES,
bedanken - remercient.*

Pompes funèbres :
Firme J. Aelvoet, Avenue Bordet 46, Renix