



*Sterven om te leven :  
de weg naar de verrijzenis.*

*We gedenken*

*MEVROUW*

## **Paula DEKEYSER**

Weduwe van de heer Maurits BAILLEUL

Geboren te Koekelare op 23 augustus 1925  
en overleden te Antwerpen op 24 april 1993.  
Zij ontving het H. Sakrament der Zieken.



In het aanschijn van de dood zien we hoe betrekkelijk en voorbijgaand veel dingen zijn in ons leven. Alles valt schijnbaar weg. Op onze weg naar het andere leven nemen we niets anders mee dan de liefde en de genegenheid, de goedheid en de vriendschap waarmee we van de anderen en van God hebben gehouden. Zo is het vandaag voor onze dierbare overledene.

Paula is lang thuis gebleven. Ze zorgde voor moeder. Na de dood van moeder trouwde ze met Maurits. Deze was rijkswachter. Zij gingen naar Antwerpen wonen. In 1982 overleed Maurits en werd in Koekelare begraven. Zo kwam zij terug naar haar streek. Hier vond ze iemand die voor haar zou zorgen.

Een paar weken terug ging ze op reis naar Antwerpen. Ze zou bekenden van vroeger bezoeken. Ze wist niet dat de dood haar reisgezel werd.

Ze wilde in Koekelare begraven worden, haar geboorteplaats waaraan ze zo gehecht was.

We bidden voor onze dierbare overledene :  
«Heer, Gij hebt haar de gave van het geloof geschonken, laat haar ook voor eeuwig deel hebben aan de verrijzenis van Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer.  
Heer, geef haar de eeuwige rust.

De families  
DEKEYSER - VYVEY - BAILLEUL - RIMIERE -  
DUPONT danken u voor uw blijken van  
deelneming en gebed.

Uitvaartverzorging Dirk Verbeke - Koekelare-Ichtegem  
051/58.83.75  
Drukkerij Devriendt nv - Koekelare - 051/58 84 27