



WIL SAMEN MET ONS  
DANKBAAR GEDENKEN  
MEVROUW

## RACHEL DE KEYSER

weduwe van de heer Alois MESTDAGH

geboren te Vinkt op 10 augustus 1905  
en overleden in de kliniek Sint-Jozef te Gentbrugge  
op donderdag 8 oktober 1998,  
gesterkt door de ziekenzalving.

Lid van Ziekenzorg, van Cowda  
en van de Hobbyclub te Ledeborg.

(†Roger VANLERBERGHE) -

Anna MESTDAGH

haar kinderen

Ivan en Anne-Marie VANLERBERGHE - GERLO

Marc en Rita

SCHIETTECATTE - VANLERBERGHE

Patrick en Dora CRAEYE - VANLERBERGHE

haar kleinkinderen

alsmede haar achterkleinkinderen

Leon en Georgette TAVEIRNE - DE REU

haar vroegere geburen

en de families DE KEYSER - MESTDAGH -

VAN DE MOORTELE - DELVAL

danken u oprecht om de steun van uw gebed.

---

Begravenissen - Funerarium De Boever-Drijjoel,  
Kouter 56, Deinze - Tel. 09 / 386 30 64

Gelovig sterven is afscheid nemen van de tijd ... niet van het leven. In alle eenvoud is Rachel, als het ware onopgemerkt door velen, door het leven gegaan. Zij was een echtgenote en moeder die haar best heeft gedaan om haar plichten tegenover God, haar kinderen en kleinkinderen, haar familie trouw te vervullen. Zij was dankbaar voor de stille vreugden van het dagelijks gebeuren. Zij was ijverig en vol zorg in alles wat haar werd toevertrouwd. Wie haar gekend heeft is nu bedroefd want een goede hoogbejaarde vrouw die goedheid, vreugde en vriendschap gaf, is van ons heengegaan. Zij hield van het leven en van ouder worden, zij genoot van bij mensen te zijn. Nu heeft zij afscheid genomen van dit aards bestaan met de hoop terug samen te zijn met haar echtgenoot, met wie zij zoveel gelukkige jaren heeft gekend. Ook met haar te vroeg overleden schoonzoon Roger, die haar zo nauw aan het hart lag.

Moge de Heer haar nu ontvangen met de woorden : "Kom goede en trouwe dienaar, over het kleine waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen".

Wij bidden dan ook dat de Heer haar zijn eeuwige vrede moge schenken, de eeuwige rust, na het werk, de vreugde en het lijden van deze wereld.

(A.D.B.)