

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

†

BID VOOR DE ZIEL

van

Mevrouw Rosa DE KEYSER,

weduwe van

de heer Jozef MERCHIERS,

geboren te Brussel op 27 augustus 1888, en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 15 maart 1968, gesterkt door de HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Na een kortstondige ziekte heeft de Heer zijn trouwe dienares Rosa tot Zich geroepen. Zoals haar leven was, zo was ook haar heengaan: rustig en in volle berusting in de vaderlijke goedheid van God. Ze mocht terugblikken op een rijkgevuuld leven van toewijding aan haar familie. Als onderwijzeres wijdde ze haar beste krachten aan de opvoeding van de jeugd. Toen haar levensavond naderde en haar lichaamskrachten afnamen, vond ze een warme thuis bij haar familie, waar ze onbezorgd nog gelukkige dagen heeft gekend. Nu had ze tijd om te bidden en om te leven van zoveel herinneringen uit vroegere dagen. Wanneer ze haar einde voelde naderen, heeft ze met volle bewustzijn zich klaar gemaakt voor de grote ontmoeting met haar Heer en met kristelijke overgave de laatste sacramenten ontvangen. Moge Christus, haar Verlosser, haar gelouterde ziel opnemen in Zijn eeuwig licht.

Duurbare familie, uw genegenheid was me een troost, vooral in mijn oude dag. Ik dank er u om, vooral u, mijn neef en nicht, bij wie ik mijn tweede thuis heb gehad en zoveel gelukkige dagen heb gekend. Moge de Heer het u vergelden. Bidt voor mij.

Beste vrienden en kennissen, uw gebed voor mij zal het bewijs zijn van uw blijvende vriendschap.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

De dertigdaagse missen zullen gedaan worden in de parochiekerk te Ename.



De families

DE KEYSER en MERCHIERS.

BEDANKEN van harte voor de blijken van kristelijke en innige deelneming hun betoond.

Ename — Drukk. Vander Stuyft