

„Wie in Mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven". (Joh. II 25).

†

DE HEER NODIGDE NAAR HET HEMLHUIS
DE HEER

Albert, Richard DE KEYZER

echtgenoot van Mevrouw

Eugenie DEBLEEKER

Hij werd geboren te Leupegem op 27 februari 1913, en is er vredig in de Heer ontslapen op vrijdag 15 februari 1974, tijdig voorzien van de sacramenten der zieken.

Bomen sterven staande. Daar was Albert het levend bewijs van. Maar sterven is gelijk aan : een taak volbracht hebben. Teruggaan naar Hem van wie we de opdracht ontvangen hebben.

Een man van geloof en gebed, van plicht en van trouw is nu heengegaan.

Tot op het laatste van zijn gevuld leven, onvermoeibaar, heeft hij bewust zijn plicht en zijn taak vervuld, met grote zorg en oprechte liefde : waarlijk, een schone oogst die hij de Heer mag aanbieden, en waarvoor wij hem dank zeggen : zijn werk en vaardig timmermanshand in dienst van zeer velen, ten bate van de kerk en parochie zijn zoveel herinneringen.

Dierbare echtgenote, voor U ook is dit een pijnlijk ogenblik. Heb dank voor alles. God vraagt ons alles in geloof te aanvaarden : dat doen wij.

Dierbare familie, vrienden en kennissen, dank U allen ; wij zijn altijd goed en dienstbaar voor elkaar geweest.

Dank U ook, verpleegsters van het Wit-Gele kruis, die mij in mijn moeilijke dagen zo liefdevol hebt verzorgd.

Vaarwel nu, allen, tot bij de Heer.

†

DE DEELNEMING IN ROUW EN
GEBEDEN VOOR HET VERLIES
EN DE ZIELEZALIGHEID VAN
DE DUURBARE OVERLEDENE
WAS EEN TROOST EN KOSTBARE
HULP.

WIJ DANKEN U DAARVOOR VAN HARTE

zijn echtgenote

De families DE KEYZER,

DEBLEEKER, AELVOET en COUDIJZER

sanderus