

Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.

GEDENK IN UW GEBED
DE ZIEL VAN DE HEER

ARMAND DE KEYZER

echtgenoot van mevrouw

Anna De Vos

geboren te Villers-St.-Ghislain
op 13 september 1909 en naar het hemels
vadershuis teruggekeerd van uit
St.-Martens-Lierde op 2 oktober 1968,
in het uiterste gezalfd met de H. Olie en
voorzien van de Pauselijke zegen.



De familiën DE KEYZER, WASTIAU,
DE VOS en MARÉ

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Drukkerij DE VOS - St.-Martens-Lierde

Leven is weven, en sterven is zijn stuk
afgeven.

Deze goede man heeft zijn leven door-
weven met oprecht mannelijk geloof stoere
werkkracht, onverdroten ijver en liefde-
volle genegenheid voor de zijnen en de
evenmens. Zijn stuk was klaar en hij is
heengegaan om het af te geven aan de gro-
te Werkgever. Mocht het door God wor-
den goed bevonden zodat hij het loon mag
ontvangen dat hij verwachtte.

Dierbare echtgenote en ingoede vader,
voor u beiden is dit een nieuwe zware be-
proeving. Aanvaard ze met onderwerping
aan Gods ondoorgrondbare plannen. Zoek
uw troost in het gebed, en in de vaste ze-
kerheid dat mijn tijdelijk leven omgezet is
in het eeuwig leven. Help mij voldoen aan
Gods rechtvaardigheid voor de tekortkom-
ingen in mijn leven.

Beste familieleden en vrienden, laat uw
genegenheid en vriendschap voor mij niet
ophouden bij mijn open graf, maar volg en
begeleid mij met uw gebed tot voor Gods
rechterstoel, en spreekt daar voor mij ten
beste. Troost elkander met die zekerheid
dat wij eenmaal voor altijd samen zullen
zijn bij de Heer.

Hij ruste in vrede.