

" Allen, zullen wij in Christus herleven ... "   
 (1 Kor. 15.22)

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

### DE HEER ALFONS DE KEYZER

echtgenoot van Mevrouw BERTHA GOSSEYE

*geboren te Edclare op 30 april 1901 en overleden  
te Oudenaarde op 23 juni 1977, gesterkt door de  
H. Sacramenten der zieken*

---

Hij vond zijn levensvolheid en vreugde in zorg-  
zame werkzaamheid, in liefde en genegenheid voor  
vrouw en kinderen. Door ziekte gelouterd en gereed  
om voor zijn Heer te verschijnen, werd onze goede  
echtgenoot en lieve vader opgenomen in Gods Heer-  
lijkheid en Vreugde.

Beste echtgenote, meer dan 50 jaar hebben wij in  
wel en wee gelukkig geweest, heb dank voor alles.  
Mijn heengaan is U een zware slag... ik zeg U  
geen vaarwel maar tot weerziens in het hemels  
Vaderhuis.

Beste kinderen en kleinkinderen, vaartwel en weest  
goed voor moeder en voor elkaar.

Met al onze familieleden en vrienden, bidt voor  
mijn zieleheil, in de vaste hoop dat wij elkaar zul-  
len weerzien in dat ander eeuwig leven.

Almachtige en goede God, wij danken U voor al  
hetgeen hij voor ons betekend en gedaan heeft. Laat  
hem nu thuishomen bij U en delen in Uw geluk  
zonder einde. Amen.

Mevrouw Alfons DE KEYZER,

geboren Bertha GOSSEYE ;

De Heer en Mevrouw Remi DE KEYZER - COLE ;

De Heer en Mevrouw

Jules DE KEYZER - DE CRAEYE ;

De Heer en Mevrouw

Paul BOURDEAUD'HUY - DE KEYZER ;

De Heer en Mevrouw

Johan VERSIEREN - DE KEYZER ;

Mejuffer Mireille DE KEYZER ;

Jongeheer Alain DE KEYZER ;

Jongeheer Thierry BOURDEAUD'HUY,

De families DE KEYZER; DE WAELE;  
GOSSEYE; NEUF COUR;

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken  
van deelneming in de rouw die hen treft.**

**Drukkerij Gasthuys — Oudenaarde**