

Ten paradijze geleiden hem de Engelen...

Gedenk in uw vroom gebed de ziel van
DE HEER

Arthur DE KEYZER

weduwnaar van wijlen Mevrouw
Bertha WASTIAUX

geboren te Zegelsem op 15 februari 1884 en
zacht in de Heer ontslapen te St.-Martens-
Lierde op 25 januari 1973, gesterkt door de
HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder en Oorlogsinvaliede 1914-1918
Herinneringsmedaille van de oorlog 1914-1918



De families DE KEYZER, WASTIAUX,
LABIAU en CASSIAUX,

**danken U innig voor uw blijken van
deelneming en gebeden.**

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Oude mensen die volgens bepaalde levens-
beschouwingen niets meer waard zijn omdat
zij niet meer nuttig zijn voor de maatschap-
pij... Jonge levens die naar wii en grui mo-
gen vernietigd worden... zieke mensen die
grote last worden... gauw een spuitje en ze
zijn uit de weg.

Daar tegenover staat Kristus die het op-
neemt voor al wie hulpbehoevend is, die zich
vereenzelvigd met het kind en met iedere
vragende blik die de waarde van het leven
onttrekt aan menselijke maatstaven om het
eeuwigheidswaarde te geven.

Ins onze kristelijke gezinnen wordt de
menslievendheid van de Heer nog zichtbaar
in de dag- en nachtzorg rond het ziekbed
van ouders en familieleden ; Vandaar die
troost die de Heer u meegeeft voor het le-
ven van iedere dag. « Ik heb gedaan wat
ik kon... ; Waar heb ik die sterkte gehaald
om het uit te houden?... Ook van het goede
dat in Gods naam gedaan wordt gaat er
niets verloren. Het wordt de maatstaf voor
de eeuwige beloning : « Komt, gezegende
van mijn Vader... »

Beste schoondochter en familie, niemand
kon u de dank betuigen, die ik u verschul-
digd ben. De Heer alleen kende uw goede
intenties en de vele blijken van medeleven
met mijn tekorten. Dat de Heer u zegene en
belone. Mocht ik vroeger rekenen op uw
toewijding en hulp, laat mij nu rekenen op
uw aller gebeden, voornamelijk in de zon-
dagsmis.