

« Hou van elkaar
en bid de Heer
om Zijn eeuwige Liefde.»



Vroom aandenken aan

DE HEER

Desiré Ivo Théopliel DE KEYZER

echtgenoot van Mevrouw

Alice DE SLOOVERE

geboren te Ename op 25 januari 1901
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 29 oktober 1990,
gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.

Als een mens uit ons midden wegvalt, zijn wij plots geschokt en droef: wij zoeken elkaar op en zoeken troost en uitkomst.

Desiré hebben wij lang in ons midden mogen dragen in liefde.

Als kind reeds vanaf zijn 12 jaar in het werkmilieu opgenomen. Hij was immers kind uit een gezin van zeven.

Een eerste wereldoorlog meemaken als jongere zal hem wel getekend hebben.

Een gezin stichten en blij zijn om elkanders nabijzijn in arbeid, in liefde, in lief en leed. Samenhorig leven in het gezin: het was hem

Begr. D'Hondt, Dijkstr.-Lindestr., Oudenaarde

een zorg. Eerlijk je brood verdienen en je werk behartigen: wat een geluk als je dat kan.

Dan ook weer een tweede wereldoorlog meemaken: vluchten en schuilen; uitwijken en toch weer willen werken: een heel serieuze uitdaging voor het gezin.

Stilaan oud worden en het leven afgeven: het doet pijn voor wie gaat en wie achterblijft. Bij zo'n afscheid mag hier een oprecht woord van dank weerklinken. Vader, wij vergeten je niet.

Leven is ook menselijk-gelovig een uitdaging. Altijd op post in de Kerk, in de Eucharistie; je plicht doen als kristen mens, dat stond voor het gezin op de eerste plaats.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, wederzijds hebben wij elkaar geholpen en dienst bewezen. Blijf zo voor moeder liefdevol elkaar nabij en bid de Heer om eeuwig geluk.

Beste familie, vrienden en burens, blijf in gebed aan mij denken en geef liefde in woorden en daden aan elkaar door.

H. Petrus, patroon van onze parochie, doe de hemelpoort open voor vader.

H. Maria, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Alice DE SLOOVERE,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
De families DE KEYZER - WEYTS -
DE SLOOVERE - DE WULF

danken u voor de blijken van deelneming
en gebed.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde