

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

EDUARD DE KEYZER,

weduwenaar van Mevrouw

CORDULA DE CORTE,

geboren te Oosterzele, de 16 april 1878
en er godvruchtig overleden de 17 maart 1962,
voorzien van het H. Oliesel "in extremis."

De achtbare overledene mocht terugblikken op een goede en schone levensbaan. Steeds goede vader en bewust van zijn plichten tegenover God en de evenmens. Het was een goede huisvader die zijn kinderen opbracht in eer en deugd. Naarstig en werkzaam was hij en volbracht zijn taak met hart en ziel; daarom won hij de genegenheid en de achting van eenieder.

Plots is hij van ons heengegaan. Wij onderwerpen ons aan de raadsbesluiten van de Goddelijke voorzienigheid en treuren niet als ongelovigen voor wie geen hoop bestaat, maar weten dat de dood van een kristen mens de overgang is naar een beter leven. "Uw wegen, Heer, zijn onnaspeurlijk en Uw bedoelingen voor ons, mensen, meestal onbekend". De mens wikt... God beschikt.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, God roept mij tot zich. Ik heb voor u gewerkt en gezorgd. Gedenkt mijn ziel in uw gebeden. God zegene en beware u. Moge de goede God u troosten en opbeuren en ons allen eens verenigen in de eeuwige rust.

Duurbare familieleden, bidt voor mij.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele. - Tel. 70.56.19.

Mijnheer en Mevrouw Jozef ROELS-DE KEYZER ;

Mijnheer en Mevrouw Albert GUILLEMAERE-DE KEYZER en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Georges MERCHIE-DE KEYZER en kind ;

De Familie DE KEYZER ;

De Familie DE CORTE ;

De Familie SCHIETTECATTE ;

De Familie SERGEANT,

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.