

Zalig die in de Heer sterven, want zij zullen door Hem verrijzen voor het eeuwig Leven.



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

HORTENSE DE KEYZER,

weduwe van Mijnheer

OSCAR JOURET,

weduwe van Mijnheer

MIEL DE VUYST,

geboren te Oosterzele, de 6 september 1881
en godvruchtig overleden in de Kliniek te Zottegem,
de 27 december 1961.

voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

"Kom trouwe dienares, tred binnen in de vreugde van uw Heer" - Mogen we niet met een kristelik vertrouwen aannemen dat onze dierbare overledene met deze zalige groet, door de Goddelijke Meester in het eeuwig geluk werd binnen geleid.

Zij was immers een vrouw van diep geloof, van trouwe plichtsvervulling, minzaam in de omgang, in wel en wee moedig en krachtig omdat zij zo oprecht geloofde en betrouwde op haar God.

Zij was een goede moeder die door woord en voorbeeld haar gezin heeft opgeleid naar eer en deugd, naar het waarachtig kristelik geluk.

Zoals Gods beste vrienden, werd zij ook beproefd, doch in lijden en ziekte bleef ze geduldig en vond steun in gebed en in de H. H. sacramenten.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, houdt mijn aandenken in ere; blijft mij Uw genegenheid betuigen door Uw gebed en in de H. mis. Bij God zal ik uw voorspreekster zijn, opdat wij elkaar zouden terugzien in het eeuwig geluk.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(300 d. afl.)

Drukkerij Lourdault, Oosterzele. - Tel. 70.56.19



De Familie DE KEYZER ;

De Familie BEECKMAN ;

Dé Familie JOURET ;

gevoelig voor Uw blik van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.