



TOT VROOM AANDENKEN

van

Mevrouw Louise DE KEYZER

weduwe van

de Heer Cyriel DE KEYZER

geboren te Edclare op 8 november 1888, en godvruchtig overleden te Oudenaarde (H. Hartkliniek) op 23 november 1970, gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken en de Pauselijke Zegen „ in articulo mortis. ”

Lid van de parochiale Vrouwengilde.

” De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods hand en geen kwelling zal hen raken. Voor het oog der dwazen schenen zij te sterven, hun heengaan werd als een ongeluk aangezien en hun verwijdering ver van ons, als een ramp ; maar zij zijn in vrede. ”
(Uit het boek der wijsheid, 3, 1 - 3)

” Zalig de armen van geest want aan hen behoort het Rijk der hemelen. Zalig die hongerigen en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. ”
(Uit het heilig evangelie Matteüs, 5, 3-9)

Beminde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, troost u in de Heer, maar bidt voor mij en vergeet nooit uw goede moeder ; blijf verenigd in de liefde tot God en in de onderlinge liefde ; eens zien wij elkander weer bij de goede Vader in de hemel. **Mijn goede kinderen,** ik dank u omdat gij mijn oude dag zo gelukkig hebt gemaakt door uw liefde en uw zorgen ; u vooral **Gilbert en Gisèle** moet ik danken ; moge God u allen belonen.

Beste broers, zusters en alle familieleden, vergeet mij niet in uw dagelijks gebed, tot weerziens in de hemel.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.

O. L. Vrouw van de Rozenkrans, bid voor haar.

De Heer en Mevrouw Altons **DE MEUE - DE KEYZER** en Kinderen,
De Heer en Mevrouw Marcel **MAEBE - DE KEYZER,** kinderen en
Kleinkinderen,
De Heer en Mevrouw Georges **MAEBE - DE KEYZER,** kinderen en
Kleinkind,
De Heer en Mev. Eduard **ALLEMEERSCH - DE KEYZER** en kinderen,
De Heer en Mevrouw Gilbert **DE KEYZER - DE VOS** en kinderen,
De Heer en Mevrouw Frans **BAGUET - DE KEYZER** en kinderen,
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen ;
De families :
DE KEYZER, DEMEULENAERE, DE KEYZER en **DE VOS.**

*Diepgevoelig aan uw bliken van christelijke deelneming,
betuigen wij U onzen innigen dank.*

Ename - Drukk. Vander Stuyt