

De Heer is verrezen, alleluia, alleluia!

†

BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

Prosper DE KEYZER

echtgenoot van Mevrouw
Clotilde VAN DEN DAELE

geboren te St-Blasius-Boekel op 6 januari
1884 en er wonende op de gemeente Munk-
zwalm, godvruchtig overleden in het hospi-
taal te Oudenaarde op 2 april 1975,
gesterkt door de sacramenten.

Met de dood van Prosper verliest onze parochie
haar oudste man.

Tot op hoge ouderdom bleef de dierbare overle-
dene werkzaam, gewoon als hij was aan het
zware landwerk hier en in den vreemde.

Met veel moed en uithoudingsvermogen heeft
Prosper samen met zijn brave echtgenote goed
gezorgd voor zijn groot gezin. Beproevingen ble-
ven hem hierbij niet gespaard: al te vroeg ont-
vielen hem twee kinderen die hem dierbaar wa-
ren.

Sinds enkele maanden sukkelde Prosper met zijn
gezondheid. Met zijn sterk gestel kwam hij het
telkens te boven tot ten slotte zijn hart begaf.
In dankbaarheid zullen zijn kinderen hem blij-
ven gedenken. We bidden met hen mee omdat
de Heer hem als christenmens moge opnemen
in de eeuwige paasvreugde.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
heb dank om uw genegenheid en zorgen. Het
moge u steeds goed gaan. Blijf me gedenken.
Beste broers en zusters, verwanten en vrienden,

ik dank u eveneens om uw gebed en medeleven
in de rouw.

Aan allen vaarwel en tot weerziens in het he-
mels vaderhuis.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mevrouw Prosper DE KEYZER,
geboren Clotilde VAN DEN DAELE,
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen,

De families DE KEYZER-DE RUYVER en
VAN DEN DAELE-MEERPOEL,

zeer gevoelig voor uw blijken van deelne-
ming en gebeden betoond bij het afsterven
van hun echtgenoot, vader, grootvader,
overgrootvader en familielid, danken U.