

Meester, dit alles heb ik onderhouden van mijn
jeugd af. Toen zag Jezus hem liefdevol aan.
(St Marcus' Evangelie 10; 20-21)



BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer Raphaël DE KEYZER

zoon van

Mijnheer Leo en Mevrouw Louise GELAS,

geboren te St Quentin (Frankrijk) den 10 Sept. 1925
en godvruchtig overleden te Oudenaarde,
den 1 April 1948,

versterkt door de HH. Sacramenten.

Hij was lid van den Bond van het H. Hart.

Vrijwilliger van den oorlog 1940 - 1945.

Ik was hetgeen gij zijt, en meer als u misschien
Heeft mij de hand van God verleend en toegegeven
Al 't geen men in een kind zoo geren pleegt te zien,
Van jonkheid, levenslust en kracht om lang te leven.

Ik was bereid; ik stierf, en, van die stonden,
Hebbe ik het licht des levens weergevonden;
En, nu dat ik gestorven ben, o Heer,
En U aanschouwe, en sterve ik nimmermeer! G. G.

Gij allen, die hem hebt gekend als een liefdevolle
zoon en broeder, als een voorbeeldig bediende en als
een vurige christen jongeling van onberispelijk gedrag:
erkent bij dit vroegtijdig heengaan hoe vergankelijk al
het aardsche is en dat het leven alleen waarde heeft
voor de eeuwigheid.

*Geliefde Vader, Moeder en Zuster, ik was gelukkig
bij u en dank u om uw goede zorgen; troost u, want
ik zal beter zijn bij den Heer die mij riep en die ons
aller Vader is. Tot weerziens in den Hemel.*

*Beste Bloedverwanten en Vrienden, vaartwel, wilt
bidden voor mijn zielerust.*

*H. Hart van Jezus, ik geloof in Uw liefde tot mij.
(300 dag. afl.)*

Mijnheer en Mevrouw Leo DE KEYZER-GELAS,

zijn ouders:

Mejuffer Rachel DE KEYZER,

zijn zuster:

Mijnheer Karel-Lodewijk DE KEYZER-NEYT,

zijn grootvader:

Mijnheer en Mevrouw Henri DE KEYZER-DRO-
GENBROOD, weduwnaar in eerste huwelijk
van Mevrouw Martha DE VOS en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Victor KETELERS-DE KEY-
ZER en kinderen,

zijn oomen, tanten, neven en nichten:

De familiën DE KEYZER, GELAS, NEYT, ROELS,
SCHEPENS en VAN DER MEERSCHAUT,

zijn bloedverwanten.

**Gevoelig aan uw blijk van deelneming
in hun pijnlijken rouw, bieden Ued. hun
innigen dank.**

Eename — Em. Vander Stuyft-Taverniers