



TOT VROOM AANDENKEN
van Mijnheer
RAYMOND DE KEYZER,
echtgenoot van Mevrouw
Clara Dhont,

geboren te Zingem den 12 Juni 1880, en aldaar
in den Heer ontslapen den 7 Juli 1948, versterkt
door de H.H. Sacramenten der stervenden.
Hij was lid van het broederschap der H. Barbara
en van den Bond van het H. Hart.

De duurzame overledene muntte uit door een
onwankelbaar geloof, door een diep en ongeveinsde
godsvrucht. Hij was een rechtschapen en voor-
beeldige christen, stipt in het kwijten zijner plichten.

Van zijn jeugd af was hij bezield met de geest
van werkzaamheid en zijn beste krachten offerde
hij op voor het welzijn van zijn huisgezin.

Moge het eeuwig licht hem verlichten, o Heer
in het gezelschap der Heiligen, want goedertieren
zijt Gij.
(mis der overledenen)

Beinide echtgenote, kinderen en bloedverwan-
ten, ik had gehoopt nog enigsen tijd met u te kun-
nen blijven. De goddelijke Voorzienigheid heeft er
anders over beschikt. Onderwerpen wij ons aan die
heilige schikkingen, blijft steeds getrouw aan God,
en leeft zoals gij zoudt willen sterven. Blijft mij in-
dachtig in uw gebeden.

Zoet Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

De familiën DE KEYZER-DHONT

danke Ued. voor de troostvolle blijken van deel-
neming in hun rouw, en vragen U den troost uwer
gebeden.