



VROME NAGEDACHTENIS AAN
MEVROUW

**Maria Gabrielle
DE KNIBBER**

weduwe van

Petrus, Gerard VAN den BERGHE

geboren te Sint-Antelinks op 28 april 1903
en aldaar schielijk overleden op 18 april 1989.

Lid van de K.V.L.V. en van
de Kristelijke Bond voor Gepensioneerden.

"De Heer is waarlijk opgestaan, Alleluia!"

Deze boodschap kleurt de dood anders. Het is niet verdwijnen in het niet, maar met de Heer opstaan tot eeuwig leven. Christus is voor ons het licht in de donkere tunnel van de dood om uit te komen in de vuurgloed van Gods liefde.

Dit geloof heeft Gabrielles leven bezielde. Het geloof van haar kinderjaren heeft ze gans haar leven doorgetrokken. Door de ongeneeslijke ziekte van haar man kwam ze met haar kinderen vroeg alleen te staan; Haar taak werd dubbel zwaar. Met moed en vertrouwen haalde ze haar slag thuis.

Ze was ook een biddende moeder. Ze leerde haar kinderen eerbied voor God en de kerk. Ze leefde het zelf voor. Niet alleen de zondag - maar ook de Antoniusmis was haar heilig. Op het laatste strompelde ze naar de kerk; een levend voorbeeld voor de onverschilligheid van de gezonden.

Ze hield van de natuur, van de schoonheid van de schepping, van de gezelligheid met mede-

mensen. Ze was een trouw lid van de K.V.L.V. en kristelijke gepensioneerden. Ze hield van haar kinderen, en de kleinkinderen brachten zonschijn in haar eenzaamheid van de oude dag.

Gelukkige moeders, die mogen sterven, ook al is het plotseling, thuis, omringd en geholpen door liefdevolle handen.

Gabrielle, we danken u voor alles wat ge voor de parochie hebt gedaan. Voor uw stichtend voorbeeld van geloof en leven.

Samen met uw kinderen en kleinkinderen zullen we bidden: "Heer, vergeef haar de menselijke onvolmaaktheden, laat haar nu rusten in Uw eeuwige liefde en vrede. Geef ons iets van haar geloof en laat haar gedachtenis ons een steun zijn, ook in uren van pijn.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden, vaartwel in dit leven; bedankt voor alles wat ge gedaan hebt en tot weerziens bij de Verrezen Heer!

Walter VAN den BERGHE - STERCK(†) -

Simonne DE GREEF,

Arthur en Paula DE ROECK - VAN den BERGHE,
Robert en Arlette VAN ROYE - VAN den BERGHE
en kind,

Etienne en Marianne

VAN den BERGHE - TEMMERMAN en kinderen,
Christian en Brigitte

LEQUEUE - VAN den BERGHE,

Rudy en Marie-Jeanne DE ROECK - MATTHYS
en kinderen,

De families DE KNIBBER, VAN den BERGHE,
VAN MUYLEM en MANSENS,

danken voor uw bliken van medeleven en
gebed.

druk. van boxstael, herzele.