

Blijf bij ons, o Heer, de avond is nabij . .

†

ZALIGE NAGEDACHTENIS VAN
MEVROUW

Paula, Maria, Adela
DE KNIBBER

Echtgenote van de Heer

Jan VAN DER WEEËN

geboren te St.-Antelinks op 31 maart 1912, godvruchtig overleden te Aalst, op 26 april 1962
gesterkt door de Laatste HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

De vreugde in ons hart heeft plaats gemaakt voor schrijnende pijn en droefheid: onze lieve echtgenote en moeder is niet meer.

Wat de dierbare overledene geacht en bemind maakte bij allen die haar kenden, waren haar innemende goedheid en zachtmoedigheid. Deze edele gaven stelde zij vooral ten dienste van haar gezin, waarvoor zij alles veil had. Heel haar leven, haar liefde en toewijding, haar algehele overgave, zorgen en kommer gingen uit naar echtgenoot en kinderen. Daarom ook is voor hen de slag van het afsterven zo zwaar.

Ontroerend was het om zien, hoe haar bezorgdheid de laatste dagen van haar leven ging naar haar kleine Marc die weldra zijn Eerste Kommunie zou doen. Helaas, zij kon er nieteens bij aanwezig zijn. Een paar dagen voor deze heuglijke gebeurtenis werd zij onverbiddelijk neergeveld en stond Marc op de dag van zijn eerste H.-Kommunie aan haar lijdensbed in de kliniek van Aalst.

Het is ongemeen hard voor hen die dit alles hebben meegemaakt. Het schijnt haast onbegrijpelijk, maar we leggen ons neer bij de ondoorgrondelijke wilsbeschikking van God.

Beminde echtgenoot, we waren zo gelukkig met elkaar. Zwaar is de slag die U treft. Troost U, ik heb dit tranendal verlaten voor een schone eeuwigheid. Heb dank voor uw liefderijke zorgen en steun, vooral in de moeilijke uren die ik heb doorgemaakt.

Mijn lieve kinderen, gedenkt mij in uw dagelijks gebed. Eens zien we elkaar terug in de hemel. Schaart U allen in liefderijke zorg rond vader. Van uit de hemel waak ik over U en blijf ik in uw midden.

Dierbare familieleden en vrienden, bid voor mij.
Barmhartige Jezus, schenk haar de eeuwige rust.

De Heer Jan VAN DER WEEËN,
Mejuffr. Josette VAN DER WEEËN,
De Heer en Mevrouw

Andre Van der Weeën-De Coster
De Heer Paul VAN DER WEEËN,
De Heer Marc VAN DER WEEËN,
De familiën DE KNIBBER,
VANDER WEEËN, DE NEVE
en DE DIER

*danken voor uw gebeden
en meevoelen in hun rouw.*

Begrafenisonderneming : De Poorter
Drukkerij Rigo, Denderleeuw.