

Gcof rust, o Heer...

Dat het Eeuwig Licht hem verschijne !



GEDENK IN UW GEBED DE HEER

Albert DE KOKER

weduwnaar van Bertha VAN DOORSELAERE

geboren te Leeuwergem op 25 juli 1889 en vroom naar het Vaderhuis opgegaan te Zottegem op 23 mei 1978.

De kerk sterkte hem met haar Sakramenten.

Na een lang leven, getekend door dienstbaarheid en werk, heeft Vader een mooie levensavond gekend. Midden « mensen van zijn jaren » voelde hij zich geborgen en eeuwig jong. Vreedzaam van natuur en dankbaar voor de goede zorgen, kende hij het klein geheim om gelukkig te zijn. God zorgt in zijn voorzienigheid voor de mens, maar de mens moet kunnen dankbaar-zijn en zichzelf gelukkig stellen met het vele kleine te waardenen dat het leven ons aanbiedt.

Gelukkig binnen deze nieuwe vriendenkring, had hij zo graag dat de familie op bezoek kwam. Het is een rechtvaardige fierheid voor een ouder om met blijdschap uit te zien naar het geluk van de kinderen.

Zijn geloof steunde hem hierbij. Vol overgave tegenover Gods'vaderschap, vertrouwde hij op de

Verrezen Kristus, de Heer, die ons vooring naar het Vaderhuis om ons er een plaats te bereiden. Het gebed brengt ons in verband met onze lieve doden en wij weten hoe de Heer antwoordt, wanneer een mens spreekt. . .

Beste kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor het vele dat Gij altijd en vooral de laatste maanden, voor mij deed. De Heer lone U ervoor. Een zaak vraag ik U nog : vergeet mij en Moeder niet. Van bij de Heer blijven wij U trouw, leeft verder in de lijn, die wij U hebben voorgehouden en mochten wij later eens mekaar terugvinden in Gods eeuwig geluk !

Mijn Jezus barmhartigheid !



Mevrouw De Koker Leona en kinderen;

Mevrouw De Koker Frida;

Heer en Mevrouw De Koker Willy - Parmentier;

Heer en Mevrouw De Koker Hubert - Goeminne en kinderen;

danken U van harte voor Uw blijken van innige deelneming.

Druk. De Beiaard