

Welzalg is de sterveling
die Gods wegen heeft bewandeld.



BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

ARTHUR DE KOKER

echtgenoot van Mevrouw

JULIETTE VAN DE CASTEELE

geboren te Leeuwergem op 3 april 1891
en godvruchtig overleden te Zottegem op 8 maart 1972,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Hoge jaren maken mild en lankmoedig: in de
schaduw van een oude eik is het aangenaam te
rusten.

Nu vader heenging beseffen we beter dan ooit wat
hij voor ons is geweest. Eenvoudig en bescheiden,
wars van leugen en bedrog, werkzaam en zorgend ging
hij door het leven. Hij wilde steeds een eerlijk man
zijn in woord en daad en daarom was hij ook plichts-
getrouw en dienstvaardig voor zijn evenmens.

Al is ons hart bedroefd omdat wij zulk een goede
vader hebben verloren toch zijn wij fierer over zulk
een goede vader te hebben gehad.

Liefste echtgenote, dank God met mij voor de
zegenrijke jaren die hij mij gaf, dank voor uw gene-
genheid en goedheid en bezorgdheid.

Liefste kinderen en kleinkinderen, weest gij nu
zorgzaam voor moeder en bewaar het beeld van
vader in uw hart. Dank voor uw vriendschap, beste
vrienden en kennissen, een klein gebed aub.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

Druk Melckebeke Zottegem

Mevrouw Arthur DE KOKER, geboren Juliette VAN DE CASTEELE,
Heer en Mevrouw Prudent UYTENDAELE-DE BUCK (wed. Roger
DE KOKER) en kind Elsie,
Heer en Mevrouw Marcel DE KOKER-VAN DAMME
en kinderen Antoine en Greta,
Heer en Mevrouw Lucien BROODCOORENS-DE KOKER
en kinderen Jenny, Christine, Marc, Marnic en Eric,
De families DE KOKER, VAN DE CASTEELE, DE CLERCO
en VAN GEUNEBROUCK.

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
DEELNEMING EN GEBEDEN.