



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

DENIS DE KOKER

echtgenoot van Mevrouw Palmyre Van Damme,
geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 21 juli 1905
en plotseling overleden te Brakel-Opbrakel
op 18 december 1978.

Gezalf met de H. Olie « in extremis ».

« Wij rouwen om de mens die wij verloren:
niemand kent ons diep en groot verdriet.
Maar in Zijn goedheid zal de heer ons wel
verhoren:

Hij verlaat in 't uur van nood de zijnen niet».

Elk overlijden, ieder verlies van een duurzame herhaalt ons telkenmale dat de mens hier geen blijvende woonplaats heeft, dat hij waakzaam dient uit te zien naar de komst van de Heer. De grote ontmoeting met zijn Schepper is Denis overkomen in de tijd dat de hele wereld zich voorbereidde op de herdenking van Kristus' komst op aarde.

God is de boetseerder van elk mensenleven, zodat mensen slechts het werk zijn van Zijn handen. De menselijke dood is de terug-gave van dat boetseerwerk, met Kristus' genade gaaf gehouden, aan zijn Maker.

Dierbare echtgenoot en beminde vader, ons

leven is sterk verweven geweest met uw levensloop. Daarom raakt het afbreken van uw aards bestaan ons zo diep. Alleen de herinnering zal nog over U spreken, uw persoon en gestalte verdwijnt uit ons leven. En toch leeft gij voort, weliswaar op een andere manier van zijn. Uw voortleven bij de Heer, het volgen van uw dierbaren vanuit «het andere leven», laat ons niet vereenzaamd achter. Door onze gebeden voor U, langs Kristus, zijt gij niet voorgoed uit ons midden verdwenen. Gans onze familie, spreekt nu, meer dan ooit, voor U ten beste bij God: «Heer, bewaar Denis in uw en onze liefde. Geef dat hij mede mag verrijzen met Kristus, als Deze de doden opwekt en weer tot leven brengt en elk mens de trekken geeft van zijn nieuwe heerlijkheid».

De families DE KOKER, VAN RUYSENSVELDE,
VAN DAMME,
VAN DER ZWALMEN,

**danken U voor uw blijken
van kristelijke deelneming.**

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste — Brakel