

Niets wat sterfelijk is, is duurzaam.
Denk aan het eeuwig leven. (H. Hieronymus.)



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
MEVROUW

Rosalie DE KOKER

echtgenote van Mijnheer
Frans REDANT

geboren te Bambrugge, 5 augustus 1900, en god-
vruchtig overleden te Burst, 3 april 1962, voorzien
van de H. H. Sakramenten der stervenden en de
Pauselijke Zegen.

Lid van het Apostolaat des Gebeds.

Gelijk het de Heer behaagde zo is het gebeurd,
de naam des Heren zij gezegend.

Ik weet dat mijn Verlosser leeft, en dat ik op
de jongste dag uit de aarde verrijzen zal. Ik zal
wederom met mijn huid bekleed worden en in
mijn vlees zal ik mijn God zien. Ik zelf zal Hem
zien en mijn ogen zullen Hem aanschouwen. De-
ze hoop ligt opgesloten in mijn boezem.

Ontfermt U mijner, ontfermt U mijner, tenminste
gij, mijn vrienden, want de hand des Heren heeft
mij geraakt. Job 19.

Bemide echtgenoot, kinderen en familieleden,
rustig ben ik de eeuwigheid ingetreden, stellen
wij onze hoop op de Heer. Blijf mij gedenken in
de H. Mis en gebeden, ik beveel U ook aan bij
Gods liefdevolle Voorzienigheid. De scheiding zal
niet lang zijn, we zullen elkaar wederzien in de
hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De Heer Frans REDANT,
Mevrouw Hortense REDANT,
Heer en Mevrouw Charles REDANT-KOEMELK
en kinderen,
Heer en Mevrouw René REDANT-DE TROYER
en kind,
Heer en Mevrouw Frans DAELMAN-REDANT
en kind,
Heer en Mevrouw Oscar REDANT-DE KOKER
en kind,
De families DE KOKER en REDANT.

BEDANKEN.

.....
Drukk. Torrekens-Van Keymeulen, Burst.