

Onze Lieve Vrouw,
Koningin van de hemel,
wees haar toevlucht
en haar voorspreekster.

†

Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

Anna DE KONINCK

weduwe van de heer Roger Depessemier,

geboren te Everbeek op 1 mei 1915 en
godvruchtig overleden in de Kliniek
der Zusters van Barmhartigheid te Ronse
op 17 mei 1990,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

De families

De Koninck, Depessemier,
Lauwers, Surdiacourt,
danken U.

Namis : zondag 22 juli om 10.30 u.

Zij die onze vreugde en steun was is
ons ontvallen. De dierbare overledene
was een goed mens, door iedereen ge-
acht om haar minzame eenvoud en de
oprechtheid van haar hart. Haar heen-
gaan en afwezigheid voelen we als een
diepe pijn, want het is hard te schei-
den als liefde zo vast bindt.

Dankbaar voor wat Gij ons langs haar
hebt gegeven bidden wij : geef haar nu
eeuwige rust en vrede. Zorg nu dat on-
ze verkleinde familiegemeenschap door
haar groter wordt, dat er geen eenzaam-
heid heerst, maar dat wij elkaar nog
meer tot steun en sterkte zijn.

H. Jozef, patroon van de goede dood,
b.v.o.

Drukk. Devleeschouwer, Brakel