

« Welaan dan, goede en getrouwe dienaar met weinig waart Gij tevreden, over veel zal ik U aanstellen; ga binnen in de vreugde van de Heer ».



Heden is overgegaan naar het eeuwig leven, gesterkt door Christus in zijn H. Sakramenten en de Pauselijke zegen.

MEJUFFER

Anna - Maria DE KONINCK

dochter van wijlen

**Kamiel De Koninck en
Leonie Van de Mergel.**

Geboren te Opbrakel op 26 september 1910 en na een pijnlijke ziekte vroom en kristelijk overleden op 5 december 1974 in de kliniek Sint-Franciscus te Brakel.

Zij was lid van de Congregatie, H. Hartbond en andere genootschappen.

In de advent klinkt steeds weer de hoopgevende boodschap door : « de Heer komt ! » Voor de gelovige is de redding die van God komt aangebroken : het is gedaan met de nacht en de duisternis : Gods dag gloort voor eeuwig aan. In dat licht en dat geloof, riep God zijn trouwe dienaar Anna tot Zich om haar op te nemen in Gods Barmhartige liefde...

De pijnlijke en vroege dood kon haar weinig of niets meer ontnemen, want alles wat zij geven kon had zij reeds mild en kwistig geschonken binst haar werkzaam leven...

Van kindsbeen af heeft zij God trouw geëdiend en zijn geboden onderhouden : deugzaam

en eenvoudig, vroom en kristelijk en buitenmate gedienschtig voor iedereen. Vanaf haar 18 jaar heeft zij zich te pande en ten dienste gesteld van Gods huis, om het te reinigen, te versieren en net en ordentelijk te onderhouden. Voor alle families in rouw en verdriet had zij een troostend woord en een opbeurend gebaar en bad voor hen telkens het lange rozenkransgebed voor. Thuis was zij de eerste en laatste in alle arbeid en zorg om het beste van haar krachten te geven. Hoevele gezinnen heeft zij in stilte geholpen en bijgestaan. In de wasserij en de kliniek stond zij op de bres om alle werk te doen, met een kwinkslag en voor iedereen met een persoonlijke zet, doorstraald door een open en blij lach, zoals een zonnestraal, die door de wolken breekt. Die haar kende hield van haar.

Gans haar leven was gedragen door een rotsvast geloof, die haar alle wind en weer deed trotseren om op weg te gaan naar de kerk en haar medemensen. Ze heeft gewerkt voor twee. Op het einde werd zij, evenals het goud door het vuur gereinigd wordt, zo heeft de Heer haar door het lijden beproefd, eenzaam is zij, langzaam van ons heengegaan met alle achting van genegenheid, goedheid en dankbaarheid.

Wij bidden in geloof, dat deze dierbare voor eeuwig in Gods liefde mag opgenomen worden. Dat zij na een onvermoeid en verdienstvol leven in Gods licht en vrede mag rusten tot Hij wederkeert !

Namts : op maandag 30 december 1974 te 19 u.

De families DE KONINCK-VAN DE MERGEL,
**danken U voor uw gebeden en blijken
van deelneming.**

Uitg. S. Gijselinck, Opbrakel.