



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

FRANS, RENE DE KONINCK

Geboren te Opbrakel op 26 mei 1913 en overleden
te Oudenaarde in het O.-L.-Vrouweziekenhuis
op 18 november 1992.
Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.
Oud-strijder 1945 - 1945.

Een brave man was hij, oprecht,
en in geen doeken
en lag zijn hert, maar op zijn bloote hand
te zoeken,
en op zijn tonge, die de rechte waarheid sprak,
't zij wien zijn ruwe deugd ooit mee-
of tegenstak.

Hij diende. Diende God in al die hem geboden,
maar anders geen van al de valsche
wereldgoden
en was hij slavelijk verbonden, zoals een kind
zijn Meester en zijn Werk, naast God
van hem bemind,

getuigen 't openbaar, beschamend onze tijden.
Die één uit honderd was, hij komt dan
te overlijden!

God ruste zijne ziel! En, als voor hem en al
die leefden de ure s'laat dat elk herleven zal,
dat zijne vrienden toen, hem kennend,
zeggen mogen:

Gods woord is waar, hij sprak, nu zien wij't
onbedrogen,
dat wel doen op der aard wel hebben doet nadien,
en 't eeuwig Licht, voor loon, en 't eeuwig
leven zien.

(Guido Gezelle)

De families

DE KONINCK, VAN DE MERGEL,
danken U.

Namis: zondag 6 december 1992 om 10 uur.

Dertigdaagse missen worden opgedragen door zijn
neef Eerwaarde heer Directeur Marchand te
Deftinge.

Drukk Devleeschouwer-Dotselaere, Brakel
Begravenissen Piteraegeants, Brakel