

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

**Henri, Louis DE KONINCK**

geboren te Everbeek op 27 juni 1907  
en godvruchtig overleden te Brakel  
op 20 april 1983,  
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Lid van de Sint-Jozefsgilde.

---

Onze dierbare overledene die we vandaag ten grave dragen was een man die stil door het leven ging. Hij was een diep gelovig man die zolang hij kon naar de kerk kwam. Hij was een gedienschtig man die opvallend zich inzette voor zijn medemensen. Ingekeerd zoals hij leefde zou hij nooit van iemand kwaad gesproken hebben. Dankbaar om genegenheid en vriendschap was hij een gelukkig man, maar dan wel ook weer zonder veel woorden of tekens, maar dan wellicht zo veel te oprechter.

Bidden we nu dat de Heer onze geliefde overledene barmhartig weze en hem opneeme in het hemels Vaderhuis tot eeuwige vrede.

Dierbare familie, dank om uw genegenheid en uw tedere zorgen. Moge de goede God er U om lonen. Bidt nu voor mij dat God mij genadig weze. U ook vrienden en geburen, oprecht dank en denk nog eens aan mij in uw vrome gebeden.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bvo.

De families

DE KONINCK, LAUWERS,

danken U voor de blijken  
van kristelijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek  
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel