

Ik heb den Heer afgewacht met groote verduldigheid.
Hij heeft mijn gebed verhoord en mij uit het lijden verlost.
Is. 30. 8.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Jan-Baptiste DE KONINCK

weduenaar van Mevrouw

EMMA VANDENBORRE

geboren te Everbeek, den 11 November 1863 en er
overleden den 13 April 1945.

Versterkt door de Troostmiddelen O. M. de H. Kerk.

Hij was standvastig en onwankelbaar in zijn geloof en
beleed het niet alleen door woorden maar ook door wer-
ken. De kwellingen en pijnlijkheden der hooge jaren vol-
trekken de kroon welke O. L. H. hem in den hemel bereidt.
H. Greg. - H. Alph.

Gelijk hij voor Gods aanschijn gewandeld heeft in recht-
vaardigheid, waarheid en oprechtheid des harten, zoo
heeft den Heer hem zijn barmhartigheid voorbehouden.

Weent over het verlies van dien deugdelijken man, die
door zijn dienstwilligheid de achting en de genegenheid
van zijn medeburgers verdiend heeft; zijn goedheid en
minzaamheid wonen hem alle harten; daarom zal zijn
aandenken in zegening blijven. Eccl. 45

Vaartwel, beminde bloedverwanten, hebt dank voor uw
goede zorgen en genegenheid; Gods voorzienigheid zal
over u waken; dient den Heer getrouw, bemint elkander
en helpt mij door uw gebeden.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. en 7 q.

Druk. Depessemier - Everbeek.

Troostend was voor ons uw blijk van diep gemeende
deelneming bij het overlijden van onzen teergeliefden
oorn en bloedverwant.

Hiervoor onzen besten dank.

De familiën DE KONINCK, VANDENBORRE,
DETAND en BERTOUILLE.