

Doornen van 't leven veranderen bij de dood
in rozen. Don Bosco.



Bid voor de ziel van
MEVROUW

JULIA DE KONINCK

weduwe van de Heer
CLEMENT VAN ISTERDAEL

**geboren te Denderleeuw, op 28 mei 1892 en
godvruchtig overleden op 23 juli 1966, gesterkt
door de HH. Sakramenten der Zieken.**

Wij zijn in rouw gedompeld, onze moeder
is van ons heengegaan.

Door woord en voorbeeld heeft zij haar
kinderen een goede opvoeding gegeven en
door vrolijk werken en zorgen heeft zij hen
ook een schone toekomst voorbereid. Na een
langdurige ziekte is zij onverwachts zachtjes
in de Heer ontslapen. Laten wij ons nederig
onderwerpen, wat God doet is wel gedaan.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen,
ook voor u is de slag zwaar. Doch troost u,
de dood is niet het einde, het is slechts de
overgang tot het eeuwig leven, tot de on-
vergankelijke vreugde. Blijft elkaar beminnen
en bijstaan, leeft in vrede onder elkander en
vergeet mij niet in uw gebeden.

Beste familieleden, vrienden en kennissen,
ook u zeg ik vaarwel, tot weerziens allen in
de hemel.

In Uw handen, o Heer, beveel ik mijn geest.
500 d. aflaat.

De Heer en Mevrouw Raymond VAN ISTER-
DAEL-VERMANDEL en kinderen, Marc, Fa-
bienne en Walter;

De Heer en Mevrouw Herman VAN ISTER-
DAEL-DE LEENHEER en kinderen Nadine
en Lieven;

De Heer Jean VAN ISTERDAEL;

De families DE KONINCK,
VAN ISTERDAEL,
DE KONINCK en
DUJACQUIER,

bedanken U om uw deelneming en gebeden.

Begravenissen De Poorter, Rodenbachstraat.