



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Juliette DE KONINCK

weduwe van de Heer Fernand **SPILEERS**,

geboren te Everbeek op 30 augustus 1898

en er godvruchtig overleden

op 16 september 1986.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Een goede moeder en een trouwe echtgenote is, bewust dat ze in de mate van het mogelijke haar taak volbracht, stilletjes van ons heengegaan.

In eenvoudige plichtsvervulling en in dienstbaarheid is zij door het leven gegaan. Diepgelovig en vol vertrouwen ontving ze, thuis en laatst in haar nieuw tehuis, de Heer van leven en dood.

Bidden we nu vol vertrouwen tot onze Heer, dat Hij haar opneemt in het hemels Vader-

huis in eeuwige rust en vrede.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, beste zusters, dank u voor het vele dat u voor mij gedaan hebt. Moge God er u om lonen.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De families

DE KONINCK, SPILEERS,
VAN CAENEGEM, DE STRACKE,
danken U.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel
Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek