

“ Vader, niet mijn wil, maar Uw wil geschiede ! „
— Woorden van Jezus in den Olijfhof.

† TOT VROOM AANDENKEN †
van Mijnheer

MARCEL DE KONINCK

Zoon van Remi en Elodie PIETERAERENS

geboren te Opbrakel den 9 Oktober 1920,
en er godvruchtig overleden den 4 April 1944,
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.
Hij was lid van den H. Hartbond en van
St Franciscus-Xaverius genootschap.

Groot voorwaar is deze beproeving en uiterst pijnlijk het heengaan van dien edelen jongen.

Marcel was werkelijk immer en overal een stichtend voorbeeld. In de kostschool waar hij zich tot een degelijk vakman bekwaamde, won hij de achting en genegenheid van zijn Oversten, zijn meesters en zijn makkers; door zijn vrome godsvrucht, zijn stipten vlijt en zijn goedheid voor eenieder. Hij was een der besten die ooit in dit gesticht verbleven ! — Thuis bleef hij trouw aan dit voorbeeldig en stichtend leven, en was hij de vreugde en de hoop, de steun en de hulp van zijn beminde ouders en geliefde zuster.

Een smartelijke kwaal kwam hem op 't ziekbed neder-vellen. Zoo vurig hoopte hij weer spoedig zijn krachten weer te vinden en evenals voorheen te werken, onverpoosd. — Helaas het mocht niet zijn; zijn kwaal verergerde en geen middel kon hem nog redding brengen.

Op waarlijk stichtend-vrome wijze heeft hij zich dan op sterven voorbereid en weldra stil en zacht zijn schoone ziel aan God teruggeschonken. — Nu zal hij voorzeker met den Verrezen Jezus de eeuwige vreugde van den Hemel mogen binnengaan !

Geliefde Ouders, beminde Zuster, wij waren samen zoo gelukkig en gaarne hadde ik U nog lang het beste van mijn hart en van mijn jonge kracht geschonken, Troost U echter en weet dat ik U niet voor immer heb verlaten; eenmaal zien we elkander weder. Ook gij mijn goede professor, wien ik zoo genegen was, heb dank voor Uw liefderijke zorgen. Help mij nu nog door uwe gebeden, Duurbare familie, vrienden en kennissen bid voor mij. Heer geef hem de eeuwige rust,

Mijnheer Remi DE KONINCK ;
Mevrouw Remi De KONINCK, geboren Elodie PIETERAERENS ;
Mevrouw Rachel DE KONINCK ;
De Familiën DE KONINCK-PIETERAERENS ;

Zeer gevoelig voor de blijken van kristene deelne-
ming en gebeden bij het afsterven van hun geliefden
Zoon, Broeder, Neef en Kozijn.

DANKEN U.