



Wil in uw gebeden gedenken

Mevrouw

Maria, Bertha DE KONINCK

weduwe van de

Heer Richard, Theophile COSIJNS.

Geboren te Everbeek op 26 mei 1901 en godvruchtig overleden in het Burgerlijk Ziekenhuis te Ronse op 3 februari 1982, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Zij was een stil mens, die zich best thuis voelde in de stilte van haar gezin. Daar is haar leven in grote trekken het zelfde geweest als dat van zovelen die in verborgenheid, met dapperheid en trouw hun grote stille taak hebben volbracht en met gewettigd vertrouwen dat werkstuk in Gods handen kunnen afleveren.

« Zalig zij die in de Heer sterven. Zij zullen uitrusten van hun zorgen ; hun goede werken volgen hen ».

Beste kinderen en kleinkinderen, omdat ons leven zo dicht bij elkander verliep en onze verstandhouding zo degelijk was, zal mijn heengaan U des te zwaarder vallen. Ik dank U voor alles wat ge voor mij gedaan hebt in goede en ook in kwade dagen. Vergeet mij nu niet in uw vrome gebeden.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De families :

DE KONINCK, VAN HAMME, COSIJNS,
ROELAND,

danken U voor de blijken van deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel