

Ik verlaat diegenen die ik bemind  
en vervoeg diegenen die ik heb bemind.

DANKBARE HERINNERING AAN  
**MEVROUW**

**Marie,**

**Simonne DE KONINCK**

echtgenote van de Heer

**Aimé TUYPENS**

geboren te Nederbrakel op 21 mei 1917 en  
er godvruchtig overleden op 28 februari 1983,  
gezalfd met de H. Olie " in extremis ".

---

Node aanvaarden we haar plotse heengaan,  
met een afscheid, o... zo kort!

Niet tevergeefs was haar voor het leven  
van meet af aan enorm veel meegegeven :  
een onvoorstelbaar idealisme, dat haar deed  
leven voor anderen.

De vele jaren die haar in onderwijs en op-  
voeding waren gegund, werden benut in gren-  
zeloze aandacht en zorg voor de kleinen,  
voor de minstbedeelden, voor hen die het  
lastig en moeilijk hadden.

Kortstondig heeft zij de weelde mogen ken-  
nen van het moederschap : tot tweemaal toe  
werd haar het offer van eigen kroost gevraagd ;  
samen met haar geliefde echtgenoot heeft zij  
sindsdien met bloedend hart al haar moeder-  
liefde aan anderen gegeven ; het was voor  
haar een troostvolle compensatie.

In de kostschool te Michelbeke eerst, bij  
de vele kinderen van overleden militairen en

krijgsgevangenen in de A.E.P.-school te Lierde  
en in de Rijksbasisschool te Brakel nadien.

De gehechtheid aan de familie, bijzonder  
aan haar zuster, Gaby, heeft haar tot het  
uiterste toe belet aan zichzelf te denken ;  
en sinds dat deze onlangs reeds naar de  
hemel ging, heeft dit haar eigen stap ver-  
haast.

Aan zulke mensen denken we bij de Evange-  
lische woorden van de Heer : " Wat ge aan  
de minsten van de Mijnen gedaan hebt, dat  
hebt ge aan Mijzelf gedaan ".

Zondagavond, nadat ze op de thuiskomst  
van haar echtgenoot had gewacht, legde ze  
plots dat rijke leven neer in de handen van  
de Heer.

De talloze vrienden en oud-leerlingen die  
haar attentievolle aanwezigheid mochten er-  
varen en waarderen, zullen ongetwijfeld aan  
haar met eerbied en schroomvolle genegen-  
heid terugdenken.

Dierbare echtgenoot, heb dank voor de vele  
jaren dat we gelukkig mochten samenzijn ; ik  
besef de pijn om mijn onverwachte heengaan ;  
toch blijf ik u, vanuit mijn verzezen leven,  
beschermend nabij.

---

†

**De families**

**DE KONINCK, TUYPENS, DE WEERDT,  
DE NOOSE en DE COUVREUR,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken  
van kristelijke deelneming en DANKEN U.

---

Uito. bvba Braeckman - (055) 42 26 24  
Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49