

Heer, laat uw dienaar in vrede rusten.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mijnheer

**OMER HECTOR DE KONINCK**

weduwnaar van Mevrouw

Bertha D'Haenens

**Oud-Strijder 1914-1918. Vuurkruiser en drager  
van verscheidene eervolle onderscheidingen.**

geboren te Brakel op 9 februari 1893 en overleden  
te Bredene op 22 september 1971, gesterkt door  
het Sacrament der zieken.

Wij verliezen in Omer een rechtschapen en  
gemoedelijk man. Op het front de onversaagde  
soldaat, de gediensdige kameraad; in de gemeen-  
schap een goede huisvader, de vriend van elkeen  
Eenieder zal zijn heengaan betreuren.

Het leven van onze duurzame overledene is  
niet van beproevingen gespaard gebleven. Neer-  
gesmakt door een onverbiddelijke ziekte heeft hij  
maandenlang pijnlijke dagen en nachten doorge-  
bracht. Christelijk gelaten heeft hij dit zware of-  
fer aanvaard en wij durven hopen dat zijn ziel ge-  
louterd door zoveel lijden, nu reeds de rust en het  
geluk der rechtvaardigen zal mogen genieten.

Dierbare kinderen en kleinzoon, ik verlaat  
u, hebt dank voor uw blijvende genegeaheid.

Vaartwel, allen, familie, vrienden en strijd-  
makers! Wij zien elkaar terug in de hemel.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

.....  
Druk. Vw A. Modde

De families

DE KONINCK, D'HAENENS,  
VAN CAENEGHEM en COTTON

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.